

## DE CHRISTEN EN DE WERELD

Onze relatie met de wereld.

### Jakobus 4:4 NBG-vertaling

*'Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.'*

### *'vriendschap met de wereld'?*

Jacobus trekt en scherpe grens tussen de wereld en het kind van God. Hij laat geen ruimte en spreekt zelfs over *vijandschap*.

Jezus heeft het in Johannes 15:18 zelfs over *'haten'*, maar dan van de wereld.

*'Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.'*

Wat betekent het *'vriendschap met de wereld'*?

Het woord *'vriendschap'* (Gr. *'philia'*) hangt samen met het begrip *liefde* (Gr. *'phileo'*). Het gaat dus in wezen om liefde voor de wereld.

*'Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.'* **1Joh.2:15**

### Waarom deze scheiding?

In de gemeente spreekt men over *'wereldzin'* en in dat verband heeft men het dan vooral over uiterlijke dingen, zoals b.v. dansen, kleding en make-up.

Gods Woord wijst ons op een veel fundamenteler verschil. Namelijk op de kern van *de scheiding of breuk*. HET GAAT OM EEN RELATIE!

In **Efeze 2:1-3** herinnert Paulus de Efeziërs aan hun oude leven en zegt dan:

*'Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, ...*

HET GAAT OM EEN GEHEEL ANDER LEVENSPRINCIPE!

*... trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns.'*

### Terug naar Jakobus 4:4 NBG-vertaling

*'Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.'*

Dat woordje '*overspeligen*' (→ RELATIE), hoe moeten we dat verstaan in dit verband met onze relatie met de wereld?

Jacobus is een Jood en denkt bij de relatie van de mens met God altijd in termen van HET VERBOND.

Terug naar het begin van de geschiedenis van de mensheid, naar de hof van Eden. De Heere God heeft de mens geschapen om in een **verbond** met Hem te leven, maar de mens viel - is een *verbondsbreker* - voor de misleiding van Satan, de tegenstander van God.

Hij geloofde Satans leugens in plaats van de woorden van God en daardoor raakte hij in een relatie met Satan. Daarom zegt Paulus:

*'Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, ...'*

### **De mens is geen autonoom wezen**

De mens is door God niet als *autonoom* wezen geschapen, maar is gesteld onder autoriteit en moet rekenschap afleggen van zijn/haar leven tegenover de Schepper. **De mens kreeg een mandaat met verantwoordelijkheid.**

In de orde van God bestaan bepaalde gezagstructuren en deze geestelijke principes blijven in Gods schepping van kracht.

**Daarom staat de mens onder gezag van God óf Gods tegenstander.** Jezus zegt in verband hiermee:

Matt.6:24 *'Niemand kan twee heren dienen'* De mens staat niet op zichzelf, maar in een relatie.

In Romeinen 5 vertelt Paulus dat er voor God slechts twee mensengeslachten zijn:

1. De mens in Adam → de wereld (systeem) → slavernij
2. De mens in Christus → de Gemeente (lichaam) → verbondsrelatie

**Rom.6:15-23** van menselijk standpunt: tweeërlei dienst → twee heren

**Rom.7:1-4** van Gods standpunt: **verbondsrelatie**