

## GOD WILT U TOT VOLLE UITGROEI LATEN KOMEN!

**Wist je dat God je meer wijsheid, meer kracht, meer vreugde, meer geloof en meer liefde wil geven?**

In de Psalmen lezen we: *Hij zal zegenen wie de HEERE vrezen, de kleinen met de groten. De HEERE zal u meer en meer zegenen, u en uw kinderen. U bent gezegend door de HEERE, die hemel en aarde gemaakt heeft. (Psalm 115:13-15)*

**Dat was een zegen voor het volk Israël, maar deze geldt ook voor alle andere kinderen van God van iedere generatie.** Ik wil in het bijzonder de nadruk leggen op de woorden in het midden van dit gedeelte (14): *De HEERE zal u meer en meer zegenen, u en uw kinderen!* Het zou alleen al geweldig zijn als in dit vers zou staan: “De HEERE zal u genoeg geven,” of: “De HEERE zal u meer dan genoeg geven.” **Maar hier staat: “De HEERE zal u meer en meer zegenen.” Dat betekent: Hij geeft ons altijd nog meer!**

Daarover lezen we ook in Genesis. Daar staat beschreven dat God man en vrouw naar Zijn beeld schiep. Daarna zegende God hen en zei: *Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers. (Genesis 1:28)*. Het woord ‘word talrijk’ is hetzelfde Hebreeuwse woord dat ook op andere plaatsen in het Oude Testament vertaald wordt met ‘vermeerderen’.

Het ging hier niet alleen om het gebod kinderen te krijgen en de aarde te bevolken. Gods opdracht omvat veel gebieden. Toen Hij tegen de mensen zei dat ze vruchtbaar zouden moeten zijn en zich zouden vermeerderen, ging het daarbij ook om hun gevoelens, hun geestelijk leven, hun invloedssfeer en hun inzicht. **Al sinds de Hof van Eden is groei de wil van God. Dat was Zijn raadsplan met Zijn familie. En Hij heeft dat plan niet veranderd.** Als voorbeeld zien wij, dat als een jonge boom geplant wordt en deze niet wordt ondersteund, dan zal die bij het minste zuchtje wind om vallen, daarom is ondersteuning belangrijk opdat deze boom verder kan uitgroeien en daarbij sterker wordt!

Wat groei van wijsheid en inzicht betreft staat er in **Spreuken 1:5**: *Wie wijs is, zal horen en inzicht vermeerderen, en wie verstandig is, zal wijze raad verwerven. God wil dat onze kennis, onze wijsheid en ons inzicht groeit; maar zullen wel bereid zijn aandachtig te luisteren.* Anders zijn wij niet meer dan dwazen (**Spreuken 1:7 en 22**). *De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten (met minachting behandelen) wijsheid en vermaning. Hoelang zult u, onverstandigen (twijfelen), onverstand (twijfelaars) liefhebben, zullen spotters spotternij voor zich begeren en dwazen kennis haten?* Als je wilt dat je inzicht (mening) groeit, dan zal je dus moeten afvragen: “*Luister ik wel aandachtig?*”

Ik wil je aanmoedigen: Streef naar dat ‘meer’, dat God jou als Zijn geliefde kind wil geven. En een geweldige manier om daarmee te beginnen, is het bestuderen van de wijsheid in het boek Spreuken en dan aandachtig luisteren naar wat God je wil leren. Wanneer je tijd met de Bijbel doorbrengt, zal God je zoektocht belonen en je steeds meer kennis en wijsheid geven, zodat je niet alleen op deze gebieden kunt groeien, maar ook in geloof, liefde en vreugd, waardoor je tot volle uitgroeï komt!

**Ik bid dat God krachtig in je leven zal werken. Moge Hij je voorbereiden op de groei die Hij voor jou wenst.** En ik wil je uitnodigen te bidden voor de mensen die we samen wereldwijd kunnen bereiken. Bid dat zij Gods Evangelie horen en tot geloof in Jezus Christus komen. De wereld moet **absoluut** ervaren wat God allemaal voor hen gereed houdt!

***PRIJST GODS WONDERVOLLE NAAM***