

Broeders en zusters, deze situatie hebben we nog nooit meegemaakt, dat de Coronavirus zo'n impact heeft op de samenleving, dat de regering geadviseerd heeft om samenkomsten boven 100 personen niet door te laten gaan. Anderen adviseren om niet naar verjaardagsfeesten te gaan en elkaar niet de handen te schudden. In andere landen zijn scholen gesloten. In ons land zijn een aantal bedrijven gesloten, sportevenementen en andere evenementen zijn en worden geannuleerd. Ook ik word geadviseerd om thuis te werken. De overheid heeft gezegd om niet te hamsteren, omdat het niet nodig is en er nog genoeg voorraad is. Maar velen raken in paniek of zijn onzeker, er is onrust en onduidelijkheid voor wat er komen gaat en hamsteren toch. Het is een rare situatie, die ongekend is.

In de boodschap van vorige maand werd er nog gesproken over de actuele gebeurtenissen, die we kunnen zien als de tekenen, dat de Heere Jezus spoedig terugkomt. Met name werd genoemd: sprinkhanenplagen in het Oosten en Afrika, de 4 maanden lange bosbranden in Australië, klimaatverandering, gevolgen van de opwarming van de aarde. De Coronavirus. Vorige maand waren er wereldwijd 35.000 besmettingen bekend en 724 overleden. Het had Nederland toen nog niet bereikt, maar inmiddels zijn er bijna 1000 besmettingen, het is exponentieel gegroeid. Het is een wereldwijde ramp geworden, die impact heeft op de totale samenleving.

De Heere Jezus heeft voorspeld, dat er grote rampen wereldwijd zouden gebeuren, wat moeten wij als Christenen dan doen? In Lukas 21: 28 zegt Hij: *28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.*

De Heere Jezus zei: Maak u geen zorgen, maar kijk omhoog en hef uw hoofden op.

In een ander tekstgedeelte in de bijbel kunnen we ook lezen over het opheffen van onze hoofden, het bekende gedeelte Psalm 121.

*1 Een bedevaartslied. Ik kijk omhoog naar de bergen. Waarvandaan kan ik hulp verwachten?*

*2 De Heere helpt mij. Hij heeft immers de hemel en de aarde gemaakt?*

*3 Hij zal voorkomen dat u valt, want Hij is uw beschermer en slaapt nooit.*

*4 Werkelijk, de beschermer van het volk Israël slaapt nooit!*

*5 De Heere is uw beschermer. Zoals uw schaduw u nooit verlaat, blijft ook Hij altijd bij u.*

Deze Psalm is zeer bemoedigend voor de situatie waarin we ons bevinden. We mogen onze hoofden opheffen naar de bergen, we mogen kijken naar boven waar onze Hulp komen zal. De Heere God is onze Bewaarder en Beschermers, Hij is de Schepper van de hemelen en de aarde. Toen het volk van Israël in slavernij was in Egypte (beeld van de wereld), het volk van Israël riep tot de Heere God en Hij hielp hen. Via Mozes zei Hij aan de farao (beeld van de boze) om Zijn volk te laten gaan, maar farao wilde het niet. Toen kwamen er 10 plagen achter elkaar over Egypte (wereld), oa kikvorsen, steekvliegen, water in bloed, pest. Egypte leed er zwaar onder, maar het volk van Israël bleef de gevolgen en ellende bespaard, de Heere God beschermde het volk.

Zo beschermt de Heere God ook Zijn kinderen, die in Zijn Zoon geloven, we hoeven niet bang te zijn. Hij is onze Beschermers, ook voor de Coronavirus, ook voor deze wereldwijde crisis. Hij is altijd bij ons en beschermt ons.

*6 Overdag zal de zon u geen kwaad doen, 's nachts de maan niet. Altijd is Hij bij u.*

*7 De Heere beschermt u tegen elk kwaad, Hij beschermt uw leven.*

*8 De Heere beschermt u, waar u ook gaat. Niet alleen vandaag, maar altijd, tot in eeuwigheid.*

De Heere beschermt ons tegen elk kwaad, Hij beschermt ons leven overal waar we naar toe gaan, altijd tot in eeuwigheid.

Ik hoop dat deze Psalm u zal bemoedigen in de crisistijd.

Voordat de Heere Jezus Zijn leven zou geven en zou sterven voor ons en daarna weer zou opstaan, zei Hij in Johannes 14: 27:

*Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.*

De Heere Jezus zegt dat we niet beroering hoeven te raken en niet bang hoeven te zijn en Hij geeft ons Zijn vrede. Niet zomaar vrede, waar bv tijdens een oorlog een wapenstilstand is, maar ware vrede, echte vrede diep in ons hart, dat we vrede hebben met God de Vader en vrede mogen hebben met elkaar en vrede over alle situaties. De Heere Jezus zegene u en ik hoop dat u door deze korte overdenking bemoedigd wordt.

Amen.

Opwekking 602 Vrede van God

<https://www.youtube.com/watch?v=8KY5sZ07L0>

