

Lieve broeders en zusters,

Graag wil ik u een korte overdenking meegeven, omdat wij voorlopig verstoken zijn van kerkdiensten, wetende dat Zijn Komst spoedig nabij is. Dan zal wellicht de vraag in ons oprijzen: wanneer komt dan het einde van de wereld?

"De mensen zijn angstig. Er zijn zoveel nieuwsberichten over kernwapens, klimaatverandering, pestilentiën, enzovoorts. Hoe lang kan dit nog doorgaan? Wanneer zal het einde van de wereld zijn?"

Beangstigend:

Ik begrijp dat wij ons zorgen maken. Als we de kranten of andere media lezen, kan de toekomst er erg beangstigend uitzien. De Bijbel spreekt ook over **het einde van de wereld**. Het wordt de dag van de Heer genoemd.

2 Petrus 3:10: *"Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden."*

Matth. 24:36: *"Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader."*

Wat vertelt de Bijbel ons:

Eén ding weten we zeker: Deze wereld komt ten einde.

De Bijbel vertelt ons dat deze dag onverwachts zal komen.

1 Thessalonicenzen 5:1-2:

"1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft.

2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht."

De Bijbel legt ook uit waarom deze dag nog niet is gekomen.

2 Petrus 3:9: *"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen."*

De tijd tussen Jezus eerste en tweede komst is een tijd van genade: God geeft ons de tijd om Zijn liefde te accepteren en ons vertrouwen op Hem te stellen.

Voor wie in **Jezus** gelooft, zal de dag van de Heer een dag van vreugde zijn. Ze hoeven niet bang te zijn.

Romeinen 8:1: "Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn."

Tekens:

De wereld komt ten einde en we zien reeds de tekenen daarvan.

Math. 24: 6-8:

"6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.

7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën."

Geboortepijn is echte pijn. Maar het is pijn om iets geweldigs te verwachten. Tegenwoordig zien we echt mensen lijden, er is veel pijn. Maar de Bijbel noemt het lijden van deze wereld geboortepijnen. Een nieuwe wereld staat op het punt geboren te worden. Er zal een nieuwe realiteit komen, waarin we Gods heerlijkheid zullen zien en waarin er geen lijden meer zal zijn. Als een moeder haar pasgeboren baby vasthoudt, vergeet ze de pijn. Alleen de vreugde blijft over.

Toekomst:

Openbaring 21: 1 – 4:

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.

2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.

3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Dat is de toekomst die we verwachten. Totdat die dag zal komen, delen we het goede nieuws over **Gods liefde die Jezus Christus** aan ons openbaart. **Want wie in hem gelooft, op Hem vertrouwt, zal het eeuwige leven hebben!**

Weet je niet zeker of het einde van de wereld, wanneer Jezus terugkomt, een dag van vreugde voor je zal zijn? Leer God persoonlijk kennen, bestudeer de Bijbel. Het leert je hoe je het eeuwige leven kunt ontvangen door in Jezus te geloven.

Tot slot: laten wij deze tijd besteden door onze relatie met God te verbeteren, als Hij zal komen, wij gereed zullen zijn om Hem te ontmoeten.

Moge de Heere U Zegenen.