

ALS EEN DIEF IN DE NACHT

HJM Sales, 12-04-2020

Geliefde broeders en zusters, deze tijd trekt een zware wissel op ons. Daarom horen we nu van predikers boodschappen van troost en bemoediging uit Gods Woord. We horen predikers ook zeggen, dat verflauwing en afval een gevaar vormen voor Gods kinderen, omdat kerkbezoek nu niet mogelijk is. Vandaag is het Pasen, de dag dat Jezus overwinnend opstond uit de dood. Tóch vermaant Gods Woord ons vandaag, maar is er ook vertroosting. Want die opstanding uit de dood mogen ook wij ervaren.

Nu is het tijd om je af te vragen: *“Ben ik gereed om Jezus te ontmoeten?”* Want in 1 Thess. 5:2 NBV staat: *“Want u weet zelf maar al te goed dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht.”* Dit is zó belangrijk dat Jezus de discipelen met nadruk adviseerde in Luk. 12:40 NBV – *“Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.”* Petrus vroeg in vers 41: *“Heer, is deze gelijkenis alleen voor ons bedoeld of ook voor iéderen?”* Dit gaat ons állen aan!

Zijn wij klaar Jezus te ontmoeten als Hij terugkomt? Want het gaat nu nog alleen om Hem! We dienen Hem, maar in deze dagen is dienen niet allerbelangrijkst. Dat is het so wie so nooit. Het gaat om het liefhebben van Hem! Om Wie Hij is. Als wij Hem liefhebben, dan zullen wij ons gereed maken voor Zijn Komst. En Hij komt weldra! NB, belangrijke rabbijnen in Israëel verklaarden recent, dat de Messias nu spoedig komt!

Wij volgen Jezus (een beter woord is *‘návolgen’*). We doen datgene wat Hij ook deed en willen Zijn karakter ontvangen. En we dienen Hem als werkers in Gods Koninkrijk. Dat is een normale gang van zaken.

De werker hoopt plichtsgetrouw te zijn. Hij wil het Evangelie van redding door geloof in Jezus' Kruisoffer verkondigen. En hij hoopt zware omstandigheden te overwinnen en de verleiding van zonden, die altijd op de loer ligt, te kunnen weerstaan. Maar de werker heeft bovenal nodig, dat hij gereed is om bij iedere gelegenheid Jezus te kunnen ontmoeten. In feite is dát de wérkelijke strijd. Niet de strijd om het geloof te behouden, niet de strijd tegen zonde of moeilijkheden, niet de strijd om nuttig te zijn. Het grote gevaar is, dat hij zó opgaat in zijn dienen van Jezus, dat hij niet gereed is om Jezus op élk moment te kunnen ontmoeten. Niet alleen de zuigkracht van de wereld, het materialisme en het vlees kunnen tot lauwheid leiden, maar ook het onafgebroken werken voor Jezus. Zó hard werken voor Hem, dat vergeten wordt Wie Hij is. Terwijl de werker Jezus vlijtig dient, kan hij tóch geestelijk slapen.

Luk. 12:42-43 NBV – *“De Heer antwoordde: Wie is die betrouwbare en verstandige rentmeester, die de heer zal aanstellen over zijn knechten om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt.”* Dit geïsoleerd lezen kan tot de conclusie leiden, dat alles oké is als je maar hard werkt tót Jezus terugkomt. Als Hij je dan aantreft in het bedienen van het Woord en getuigen van Hem dan is alles goed. Tóch? Maar Luk.12 kent nog ándere verzen.

De SV spreekt over (met Waarheid van het Woord) omgorde lendenen, over kaarsen (harten) die vurig branden en over waken. En ook over het terstónd openen van de deur als Jezus terugkomt. M.a.w. gereed om Jezus elk moment te ontmoeten! Luk. 12:35-38 NBV – *“Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat*

ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag.” Ongelofelijk, niet? Dat Jezus ons straks in de hemel aan Zijn tafel doet zitten en dient! Dit is alleen te begrijpen in de wetenschap, dat wij Zijn geliefde Bruid zijn naar wie Hij verlangt. Lees in dit verband ook Openb. 3:20, waar Hij zegt dat Hij inkomt en met ons Avondmaal houdt.

De enige manier waarop werkers in Zijn Koninkrijk getrouw kunnen blijven is om altijd klaar te staan voor de onverwachte Wederkomst van Jezus. Het gaat niet om dienen alleen, maar om onmiddellijk gereed te staan als Hij komt en klopt. Val niet in slaap! Hoogl. 5:2-6 SV – *“Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem mijns Liefsten, Die klopte, was: Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duive, Mijn volmaakte! want Mijn hoofd is vervuld met dauw, Mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitge-togen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn Liefste trok Zijn hand van het gat der deur en mijn ingewand werd ontroerd om Zijnentwil. Ik stond op, om mijn Liefste open te doen en mijn han-den drupten van mirre, en mijn vingers van vloeiende mirre, op de handvaten des slots. Ik deed mijn Liefste open, maar mijn Liefste was geweken, Hij was doorge-gaan; mijn ziel ging uit vanwege Zijn spreken; ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet, ik riep Hem, doch Hij antwoordde mij niet.”* Slapen en toch waken?!?! Duidelijk wordt beschreven, dat de Bruid niet gereed was voor de Komst van de Bruidegom. Terwijl Hij zo naar haar verlangde, droeg zij nog altijd geen bruiloftskleed en schoenen. En toen zij eindelijk klaar was om de deur voor Hem te openen, was Hij al weer wegge-gaan. Pas toen Hij weg was, verlangde zij naar Zijn Stem, Zijn Woord. Maar helaas!

Kent u het bijkomende grote voordeel als de Bruid wérkelijk waakt en gereed is om Jezus te ontmoeten? Zelfs als Hij als grote Koning, Heer des huizes en Hemelbruidegom plotseling komt als een dief in de nacht? Volgens Luk. 12:39-40 NBV is er bij onvoldoende waakzaamheid gevaar, dat het huis beroofd wordt door dieven met kwade bedoelingen: *“Besef wel: als de heer des huizes geweten had op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.”* M.a.w. wie waakt voor Jezus' Wederkomst bemerkt ook geestelijke dieven en rovers.

Liefde is de basis om gereed te zijn voor Jezus' Komst. Gereed zijn is Hem vúrig liefhebben! Wie Jezus werkelijk vúrig liefheeft, wil niet lauw zijn, wil niet zondigen. Wie gerechtvaardigd is op grond van het aannemen van en geloven in Jezus' Kruisoffer, ontvangt vrede en liefde in het hart door Gods Geest. Daarin mag men rusten in geloof en vertrouwen. Daarin mag men weten dat God de Vader Jezus opofferde voor onze verlossing en nooit meer aan onze zonden terugdenkt. Het gaat om Jezus alléén! De drie discipelen zagen alleen nog Jezus op de berg na Zijn verheerlijking! Jezus moet in ons hart zijn opgestaan en nieuw leven hebben gebracht. Dát betekent Pasen! Door steeds bewust te zijn van Zijn liefde en te blijven in hetgeen Hij voor je deed én Hem te zien in Zijn karakter, blijft de liefde voor Hem vurig. Dan zal men gereed zijn als Hij komt.

2 Cor. 3:18 SV – *“En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.”*

1 Cor. 1:30 SV – *“Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;”*

Deze openbaringen ontving Paulus van de Heer. Wij worden vanzelf door de Heilige Geest gereed gemaakt als wij Jezus en Zijn karakter aanschouwen. Hij is vriendelijk, liefdevol, goed. Hij werd arm zodat wij rijk konden worden. Hij wil ons redden van het eeuwige verderf. Gods oordeel kwam op Hem toen Hij ons redde. Hij wil ons helpen, genezen en troosten. Hij roept ons bij onze naam en veroordeelt ons niet. Broeder, zuster, u bent belangrijk voor Hem. Hij wil er voor u zijn, voor u zorgen, u voorzien.

Je bewust zijn van het kruis is Jezus zien, Die zoveel van je houdt, dat Hij vrijwillig voor je aan het kruis stierf. Bewust van het kruis zijn, betekent Jezus in de geest aanschouwen, Die Zichzelf opofferde om gestraft te worden, zodat jij vrij kan zijn van straf. Bewust van het kruis zijn, is je ogen gericht houden op Jezus, Die aan het kruis voorzag in jouw bevrijding en overwinning. Aan het kruis werden vijanden vernietigd, ziekten genezen en zonden weggewassen. Blick op Jezus, zoals Israël ooit op de koperen slang én genas. Stap in Zijn aanwezigheid en zie het kruis. Aanbidt Hem zoals je bent. Wordt bewust van Zijn vergeving en genade en zie het onschuldige, goddelijke Lam als Offer voor jouw zonden. Zie Hem alleen. Dat is je redding. Zie op Hem, Die de dood overwon en opstond uit het graf. De opstanding uit de dood mogen ook wij ervaren als we Jezus aannemen en besluiten om mét Hem in Zijn dood gekruisigd te worden. En wordt werkelijkheid bij Zijn Wederkomst.

Geliefde broeder of en zuster, blij voortdurend op het kruis zien. Als je dat niet doet, wordt je vanzelf weer zonde- en schuldbeuwt. Dat terwijl Jezus je toch van zonde-schuld had vrijgemaakt. En dan hangt er weer een wolk van veroordeling boven je hoofd, waardoor je satan de kans biedt om je te beroven. Daarom ook nam Paulus een vast besluit. 1 Cor. 2:2 SV – *“Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.”* Paulus wilde alleen nog maar op de gekruisigde Jezus zien. Dat was zijn besluit. Hij wilde het beeld van Zijn kruisiging nooit kwijtraken en nooit de blick op Jezus' lieflijke karakter verliezen. Hij wilde nooit de blick op Zijn liefde voor verloren zondaren verliezen en wilde nooit vergeten, dat Jezus als Triomfator opstond uit de dood. Hij wilde gereed zijn. Wij ook?

Moge de gekruisigde maar opgestane Jezus, onze Redder, u en mij zegenen. Amen.