

Zondag 16-08-2020 Heb je naaste lief als jezelf

Goedemorgen lieve mensen, fijn dat jullie er weer zijn, hier in de zaal of thuis voor de buis of PC.

Toen ik een jaar of 10 was, speelde ik bij een voetbalclub. We zouden gaan trainen en mijn vriend Johan en ik wilden graag een goede bal hebben voor ons zelf. We bedachten een plan en zouden tijdens de training een goede bal selecteren en expres over het hek schieten. Dat hadden we die avond gedaan, na het douchen gingen we gauw naar buiten, daar stond ene Willem, de oude ballenverzorger, hij zag er boos uit. 'Ik mis 1 bal, waar is die bal?' Niemand gaf hem antwoord en wij liepen van het voetbalcomplex af en gingen naar de achterkant waar we die bal naar toe hadden geschopt. Het was al donker en we konden de bal maar niet vinden. Eindelijk had ik de bal gevonden, hij lag tussen de struiken. Op dat moment was Johan ook aan het zoeken bij het hek en keek opeens direct in het licht van een zaklamp. Dat was Willem, de ballenverzorger, hij vroeg wat we daar aan het doen waren. Johan schrok zich een hoedje en zei iets van dat wij wilden helpen om te zoeken. Willem liep weg en wij liepen ook weg en ik haalde de bal op. Trots dat we waren, dat ons plannetje gelukt was, wij hadden een eigen bal.

We gingen op weg naar huis en keken elkaar aan en zeiden bijna tegelijkertijd: zullen we de bal maar terugbrengen? We voelden ons schuldig en betrapt. We gingen terug naar de kantine en daar was die nors uitzierende Willem, niemand mocht hem, want hij was altijd streng en keek altijd boos.

We zeiden: 'Kijk Willem, we hebben de bal gevonden en komen hem terugbrengen.' Er kwam een grijns, een lach bij Willem, dat hadden we nog nooit gezien.

Voldaan en blij gingen we naar huis omdat we besloten hadden de bal terug te brengen en we hadden geen schuldgevoel. De jaren daarna was ik de lieveling van Willem, mijn team kreeg rondjes van hem, ik kreeg altijd drinken van hem. Ik kon geen potje breken bij Willem, als er iets gevraagd moest worden voor het team, bv een goede bal of iets anders, dan werd ik naar die boze Willem gestuurd en mij kon hij gewoon niets weigeren. Dat was het gevolg van een goede keuze om de bal terug te brengen.

Herken je dat, dat je elke keer keuzes moet maken, soms kom je in een dilemma, welke keuze moet ik maken. Het leven bestaat uit keuzes maken en hebben gevolgen voor de toekomst.



Vandaag zullen we kijken naar keuzes maken, belangrijke keuzes voor het leven, keuze voor het eeuwige leven.

**Mattheüs 19: 16 – 26**

16 En zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben?

17 Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht.

18 Hij zei tegen Hem: Welke? Jezus zei: U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen;

19 eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf.

20 De jongeman zei tegen Hem: Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij nog?

21 Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij.

22 Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen.

23 Jezus zei tegen Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u dat een rijke moeilijk het Koninkrijk der hemelen kan binnengaan.

24 Nogmaals zeg Ik u: Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat.

25 Toen Zijn discipelen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden: Wie kan dan zalig worden?

26 Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Er kwam iemand naar de Heere Jezus toe, dit kunnen we in 3 verschillende evangelieën, Mattheüs, Markus en Lukas en krijgen een indruk wat voor iemand het is. Hij was jong en rijk, waarschijnlijk van een welgestelde familie. En hij behoorde waarschijnlijk tot de orde van de Farizeeërs, de schriftgeleerden, niet tot de Sadduceeën, want die geloofden niet in de opstanding.

Zo jong als hij was, was hij een overste, een leidinggevende en waarschijnlijk een overste van de synagoge en in een andere vertaling staat dat hij knielde voor de Heere Jezus. Dus in deze hoedanigheid kwam hij tot Jezus, rijk, jong, welgesteld, overste en ging voor de Heere Jezus op de knieën.

En hij kwam met een vraag over het eeuwige leven, ergens anders in de bijbel had een schriftgeleerde die vraag ook gesteld aan de Heere Jezus: 'Wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben?' Maw met welke rechtvaardige daden krijg ik het eeuwige leven. Het eeuwige leven is een leven met God in volkomen gelukzaligheid, vrede, liefde, licht alles, eigenlijk is het niet te bevatten, maar dat was waar de Joden en deze rijke jongeling naar verlangden. De Joden dachten dat als ze zich hielden aan de wet, dat ze het eeuwige leven zouden krijgen.

Dat gaf de Heere Jezus ook als antwoord op zijn vraag: Neem de geboden in acht. De rijke jongeling vroeg: Welke? Net als of hij zichzelf wilde indekken of zich wilde vergoeilijken. De 10 geboden staan op 2 stenen tafels, 5 op de 1<sup>e</sup> en 5 op de 2<sup>e</sup> stenen tafel en wat opvalt is, dat de Heere Jezus als antwoord de meeste geboden van de 2<sup>e</sup> stenen tafel. En van die 2<sup>e</sup> stenen tafel sloeg de Heere Jezus er 1 gebod over in al Zijn wijsheid, dat is 'Je zal niet begeren of begeer nooit iemands goed', dat heeft te maken met begeerte, met rijkdom, met hebzucht.

Wel noemde de Heere Jezus: Niet doden, geen overspel plegen, niet stelen, niet liegen en toen ging Hij over naar de 1<sup>e</sup> stenen tafel: Eer je vader en je moeder en de Heere Jezus eindigde met 'Heb je naaste lief'.

En het antwoord van de rijke jongeling was verrassend, 'dat heb ik allemaal gedaan van jongs af aan, wat mis ik nog?' En in een andere vertaling staat dat de Heere Jezus hem liefhad. Dat zegt mij dat de rijke jongeling eerlijk en oprecht was en dus meende dat hij zich aan al die geboden gehouden had. Hij had zelfs niet een bal gestolen. Maar ondanks dat hij de geboden hield, miste hij iets.

Het laatste gebod dat de Heere Jezus eerder genoemd had: Heb je naaste lief als jezelf. En dit is de kern van de zaak, heb je naaste lief, liefde is geven. Heb je naaste lief, dat drong nog niet door tot die jongeling wat liefde inhield.

**Gal. 5: 14** Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Ergens anders werd aan de Heere Jezus gevraagd, wat het grootste gebod was en Hij antwoordde, dat het grootste gebod was om de Heere God lief te hebben boven alles en hieraan gelijk is het gebod om je naaste lief te hebben als je zelf. Daar gaat het om, om liefde, als we God lief hebben boven alles, dan is het automatisch dat je je naaste liefhebt. En je naaste is die iemand die jou nodig heeft, de arme die niets heeft, de ellendige, die alleen maar ellende in zijn leven kent, de hulpbehoevende, de gewonde of verwonde. Heb je naaste lief als jezelf.

En dan kwam de Heere Jezus met de oplossing, het was niet dat hij iets miste, hij had er teveel van.

en als oplossing zei Hij: Verkoop alles, geef het de armen, kom en volg mij. Heb je naaste lief, dat kon de rijke jongeling niet, hij kon zijn bezittingen niet verkopen, zijn rijkdom kon hij niet missen. Zijn begeerte ging uit naar die rijkdom, hij was gebonden aan het geld. En hij ging bedroefd weg, bedroefd omdat hij rijk was en de rijkdom niet kon loslaten, bedroefd omdat hij zijn hele leven al religieus en rijk heeft geleefd en die hebben hem niet tot het eeuwige leven geleid.

De Heere Jezus had precies de gevoelige snaar geraakt. Hij ging bedroefd weg, de jongeman had de woorden van de Heere Jezus gehoord. Ik denk dat die woorden een impact op zijn leven zal hebben. 'Het Woord van God zal niet leeg terugkeren'. Jes 55: 11

Bedroefd zijn, kan goed zijn, dat kan het begin zijn van de bekering. De Heere Jezus had precies de juiste woorden tot hem gesproken, hij ging niet kwaad weg, maar hij ging bedroefd weg, hij zou er over nadenken om de juiste keuzes te maken.

Dat is het verhaal van de rijke jongeling, hij ging bedroefd weg, hij had een verkeerde keuze gemaakt om van de Heere Jezus weg te gaan, op dat moment. Om te kiezen voor zijn rijkdom en niet om alles te verkopen, het aan de naasten te geven en de Heere Jezus volgen en dienen.

Wellicht denk je dat je ooit verkeerde keuzes hebt gemaakt.

Dat doen we allemaal, ik maak ook verkeerde keuzes. En soms moeten we een keuze bijstellen, als we tot andere inzichten zijn gekomen en soms moeten we dan sorry zeggen. Ik had eerst een keuze gemaakt om een bal te stelen, toen ik die bal in mijn handen had, sprak mijn geweten, ik kreeg spijt en bracht de bal terug.

Het mooie is dat de Heer alles ten goede brengt, verkeerde keuzes, als je een kind van God bent, Hij zal ons leiden en zal alles ten goede keren.

Kameel:

O ja, de Heere Jezus voegde daar nog aan toe en zei aan Zijn discipelen, dat een rijke erg moeilijk het koninkrijk van God zou ingaan. Hij vergeleek het dat het makkelijker zou zijn dat een kameel door het oog van een naald kon gaan, dan dat een rijke Gods koninkrijk binnenging.



Herkennen jullie deze nog? Musical: De 3 wijzen van oosten op 3 kamelen

Dat een kameel door het oog van de naald gaat, is onmogelijk. Vroeger toen ik nog klein was en mijn moeder mijn leeftijd had, vroeg ze aan mij om een draad door het oog van de naald te doen. En nu lukt het mij ook niet goed, ik krijg een draadje er moeilijk in. Maar het oog van een naald is ook een begrip voor de Joden, 's avonds gaan de grote poorten van bv. Jeruzalem dicht, ter bescherming. De handelslieden die te laat zijn, moeten dan buiten de stad blijven.

Er zijn we wel kleine openingen in de muur, ook voorzien van een deurtje en zo'n opening werd het oog van de naald genoemd. En waarom zei de Heere Jezus dat, als een kameel er doorheen moest, moest alle balast, alle rijkdom, zelfs de zadel moest er af. En dan moest de kameel door die opening kruipen en werd dan door zijn baas naar binnen geduwd. De strekking is: wil je het koninkrijk van God binnengaan, dan moet alle balast er af. Ik zeg niet dat je niet rijk mag zijn, want de Heer zegent in alles, maar wel dat je de rijkdom met een losse hand moet vasthouden.

Het geloven in de Heere Jezus kost je niets, je kunt je leven aan Hem geven, maar als je Hem wil volgen, kost het je alles. De Heere Jezus zei aan de rijke jongeling, verkoop alles (**alles**) wat je hebt en geef het aan je naaste, geef het aan de armen, kom en volg mij.

Het is moeilijk en dat kunnen we niet, maar bij God is alles mogelijk en Hij zal ons helpen.

Afsluiting:

Na de boodschap zal het lied gezongen worden: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Dat is de clou, dat is de vervulling van de wet, de vervulling van de geboden. Want de wet, de geboden is door Mozes gegeven, de **genade** en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.

De rijke jongeling en dat dachten de Joden ook en zelfs vele Christenen denken of praktiseren het, dat ze door rechtvaardige daden het koninkrijk van God zullen bereiken en het eeuwige leven zullen krijgen. Dat is niet de waarheid!

Om het eeuwige leven te krijgen, is genade, De Heere Jezus biedt Zich Zelf aan.

God de Vader heeft alles gegeven, Hij heeft Zijn enige Zoon gegeven en de Heere Jezus heeft Zijn leven gegeven.

Want alzo lief heeft God de Vader de wereld liefgehad, het gaat om liefde, dat Hij Zijn eigen Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zal hebben. We hoeven niets te doen, de Heere Jezus heeft alles volbracht, we hoeven alleen in Hem te geloven.

God de Vader heeft alles gegeven, de Heere Jezus heeft alles, tot in Zijn uiterste gegeven, de hoogste prijs heeft Hij gegeven. Hij verwacht dat we een goede keuze zullen maken en ook het tot het uiterste zullen gaan en alles aan Hem zullen geven.

Heb je de Heere Jezus nog niet aangenomen, neem dan vandaag de keuze om een kind van God te worden.

Ben je al een kind van God en kom je voor een keuze te staan:

WWJD

Denk dan hier aan: **What would Jesus do?** Wat zou Jezus gedaan hebben?

De Heere zegene u.