

Zondag 30-08-2020

Goedemorgen allemaal, broeders en zusters en lieve mensen, die thuis kijken.

2 weken geleden was het een paar weken lang een hittegolf boven de 30 graden, soms wel 34 graden, nu krijg ik het alweer koud. In korte tijd een meer dan 15 graden kouder.

In wat voor wereld of tijd leven we nou, zo'n extreem weer, op de ene plek een enorme droogte en bosbranden en op de andere plaatsen stormen en overstromingen.

Niet alleen het weer, maar de sfeer in de wereld onder de mensen is anders geworden, grimmiger, vijandiger geworden. In het verkeer is men aggressief, hard rijden, afgesneden worden. Alles wat recht is, wordt krom en wat krom is, wordt rechtgepraat. Ik las bv dat een bewoner een inbreker had gepakt, ze hebben gevochten met elkaar en hij heeft hem overgeleverd aan de politie. De inbreker heeft een klacht ingediend van geweld en wie kwam er in de gevangenis terecht, niet de inbreker, maar de bewoner kwam in de gevangenis terecht. De inbreker kon vrij rondlopen, want het was maar een kruimeldiefstal. Niet voor niets wordt er in de bijbel geschreven dat we leven in een wereld die krom en verdraaid is.

Hoe kunnen we in deze wereld leven? We zullen een aantal punten bekijken hoe we als voorbeeld in deze wereld kunnen leven.

Ik wil met u uit Filippenzen 2 lezen, wat de apostel schrijft aan de gemeente: HSV

12 Lieve broeders en zusters, toen ik bij jullie was, gehoorzaamden jullie mij in alles wat ik zei. Nu ik niet bij jullie ben, wil ik dat jullie dat nog veel méér doen. Blijf ook nu met diep ontzag voor God je best doen om zó te leven als past bij mensen die bij God horen.

13 God zal ervoor zorgen dat jullie willen doen wat zijn plan voor jullie is. En dat niet alleen. Hij zal er óók voor zorgen dat jullie dat ook kúnnen.

14 Doe alles zonder mopperen of klagen.

15 Zorg ervoor dat niemand iets slechts van jullie kan zeggen. Wees echte kinderen van God op wie niets valt aan te merken. Want dan zullen jullie als stralende sterren zijn, die opvallen tussen de slechte en ongehoorzame mensen van deze tijd.

Paulus heeft de gemeente van Filippi zelf gesticht, hij kende de gemeenteleden door en door en ook de omstandigheden waarin ze verkeerden. En met deze brief gaf hij hun adviezen hoe ze moesten leven in een rare wereld, een wereld die vijandig kon zijn.

Als 1^e advies gaf Paulus om diep ontzag voor God te blijven hebben en om hun best te doen om zo te leven zoals een kind van God hoorde te leven. Dat is de basis van alles, diep ontzag, eerbied hebben voor God. En God zou ervoor zorgen, dat alles volgens Zijn plan zou gaan voor de gemeente en dat ze het zouden kunnen.

En heel belangrijk en dat is voor iedereen heel moeilijk, het volgende advies was: *Doe alles zonder mopperen of klagen.*

Als iemand continue aan het mopperen of continue aan het klagen is, dan wordt zijn of haar omgeving moe. Voor een kind van God hoort het niet om te mopperen en te klagen.

15 Zorg ervoor dat niemand iets slechts van jullie kan zeggen. Als er de hele dag wordt geklaagd of gemopperd, dan is dat een slechte zaak. De gemeenteleden van Filippi waren nieuwe bekeerlingen, pasbekeerden, kinderen van God geworden, ze hadden een nieuwe natuur gekregen, de natuur van God, het karakter van God.

Toen de Heere Jezus op aarde was deed hij alles zonder mopperen en zonder geklaag, zelfs de gang naar het kruis deed Hij Zijn mond niet open.

Paulus adviseerde de gemeenteleden dat ze echte kinderen van God moesten zijn op wie niets aan te merken viel. En hier gaat het vandaag over, dat ze dan als stralende sterren, lichten zouden zijn, die opvielen tussen de slechte mensen van die tijd, van die wereld. We komen daar later nog op terug.

We gaan nu even terug naar het ontstaan van de gemeente van de Filippenzen. Dat kunnen we lezen in Handelingen 16, Paulus reisde in Turkije en probeerde in een bepaald gebied (Frygië en Galatië) te evangeliseren en telkens werd hij door de Heilige Geest verhinderd. Tot hij een droom kreeg, dat een man aan de overkant tot hem riep: Steek over naar Macedonie, Griekenland en help ons. Dat deed hij onmiddellijk, hij was met Timothius en Silas, ze staken over en kwamen uiteindelijk in Filippi. Ze liepen naar de rivier omdat ze dachten dat daar wel mensen zouden zijn, die daar zouden gaan bidden. Ze kwamen in gesprek met een zekere Lydia, zij was de 1^e die zich bekeerde en zij en iedereen die in haar huis woonde, lieten zich dopen. Het begin van de gemeente van de Filippenzen. En als er iets goeds gebeurde, dan ging de boze te keer. Dat was toen ook het geval, Paulus en Silas liepen door de stad naar de gebedsplaats en ze kwamen een meisje tegen, die een waarzeggende geest had. Ze was een slavin en haar meesters verdienden veel geld met haar waarzeggerij, zij verdienden veel geld door de occulte machten. En ze liep Paulus en Silas achterna en riep: “Deze zijn dienstknechten van de allerhoogste God en ze wijzen ons hoe we gered kunnen worden.” Dit deed ze dagenlang achter elkaar. Maar dat beviel Paulus niet en bestrafte de geest in haar en beveelde de geest uit haar te gaan in de naam van Jezus. En de geest ging onmiddellijke weg.

Even iets tussendoor, waarzeggerij, horoscoopje is niet onschuldig, de letterlijke vertaling van een waarzeggende geest (Grieks: ΠΝΕΥΜΑ ΠΥΘΩΝΑ= geest python), hier is sprake van een geest van Python, een slangachtige draak van de Griekse mythologie. Dat meisje had een waarzeggende geest en kon dingen waarzeggen, voorspellen en ze kwamen uit en de mensen betaalden haar meesters. Wat ze zei kwam uit, maar de bron was die waarzeggende geest, de bron is die Python, de bron is die oude slang, de duivel. Laten we voorzichtig zijn met waarzeggende geesten, een horoscoopje lijkt onschuldig, maar God is hier heel duidelijk in: Doe het niet, het is verboden, raadpleeg geen waarzeggers, geen horoscopen, want dan bevind je je in het domein, in de sfeer van de Python.

Terug naar Paulus: de geest was weg van het meisje, ze kon niet meer voorspellen, de meesters waren woedend dat ze geen geld meer zouden krijgen. Ze grepen Paulus en Silas en sleepten hen naar de bestuurders van de stad en zeiden dat ze de stad in rep en roer brachten en dat het Joden waren, vijanden van de Romeinen. Ze vertelden niet dat ze hun inkomsten kwijt waren.

De kleren van Paulus en Silas werden hardhandig van hun lijf gescheurd en ze kregen zonder een proces zweepslagen en werden in de diepste kerker gegooid. Tegen de bewaker zeiden de bestuurders dat hij hen goed moest bewaken. Op dat woord boeide hij de handen en voeten van Paulus en Silas.

En ongeveer te middernacht baden Paulus en Silas hardop en ze zongen lofliederen ter ere van God en de andere gevangenen hoorden naar hen. Ze luisterden, hoe konden ze nou zingen, terwijl ze gemarteld waren en geboeid in de gevangenis.

Plotseling was er een zware aardbeving, de hele gevangenis schudde, alle deuren gingen open en de boeien van de gevangenen raakten los. De bewaker schrok wakker en zag dat alle deuren van de gevangenis open waren en hij wilde zelfmoord plegen, want hij dacht dat alle gevangenen ontsnapt waren.



Maar Paulus schreeuwde: “Stop, doe je zelf geen kwaad, want we zijn allemaal hier.” Niemand was weggelopen. De bewaker pakte licht, ging naar Paulus en Silas toe en viel voor de knieën van hen. Hij bracht ze buiten en vroeg hen: “Wat moet ik doen om gered te worden?” En Paulus antwoordde: “Geloof in de Heere Jezus en je zult gered worden en je hele huisgezin. Paulus bracht het evangelie aan hem en aan zijn huisgezin, hij gaf zijn leven aan de Heer en ook zijn huisgezin en ze werden gedoopt. Hij verzorgde de wonden van Paulus en Silas en gaf hun een maaltijd.

Zo was de gemeente van de Filippenzen ontstaan, Lydia en haar huisgenoten, de bewaker en zijn huisgezin, misschien het meisje dat bevrijd werd van die geest, de gevangenen die die aardbeving hadden meegemaakt, een groot wonder. Ongetwijfeld veel mensen van de stad die de aardbeving hadden meegemaakt en de getuigenis van de bewaker hadden gehoord. Paulus en Silas hadden een geopende deur, ik denk dat velen zich bekeerden, het ontstaan van de gemeente.

In die tijd, in zo’n wereld leefden ze, een wereld waar occultisme de gewoonste zaak was, mensen rijk werden van occultisme, bestuurders die onder invloed waren van die mensen. Daarom was het advies van Paulus in de brief: .

Want dan zullen jullie als stralende sterren zijn, die opvallen tussen de slechte en ongehoorzame mensen van deze tijd.

Filippenzen 2: HSV

15 opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld.

.... in het midden van een krom en verdraaid geslacht (SV)

Deze adviezen van Paulus gelden ook voor ons, vooral dat laatste advies, dat we onberispelijk en oprecht zullen zijn, als ware kinderen Gods, in het midden van een krom en verdraaid geslacht.

Is het moeilijk om een licht te zijn?

Ja, natuurlijk is het moeilijk, soms is het net of je op eieren moet lopen of even tot 10 tellen als iemand of omstandigheden je heel boos maakt.

En toch zul je gezegend worden, onze omgeving ziet het meteen, ze zien het verschil. Het is moeilijk, maar de Heere Jezus en de Heilige Geest zullen ons helpen.

Samenvatting adviezen:

- Diep ontzag voor God
- Doe alles zonder mopperen of klagen
- Zorgen dat er niemand iets slechts over je kan zeggen
- Gedraag je als kinderen van God
(kinderen van het Licht)

Afsluiting:

In Joh. 8: 12 Joh 8 zegt Jezus:

Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

Hij is het Licht, Hij is God en Hij woont in een ontoegankelijk licht, in Hem is er helemaal geen spoor van duisternis. In andere bijbelboeken staat geschreven: Wandel in Hem, wandel in de Heere Jezus, wandel in Zijn licht, wandel in het licht.

Maar de Heer Jezus zegt in Mattheüs 5 in de bergrede, dat wij het zout der aarde zijn. Als het zout er niet is, dan zou het eten smakeloos zijn of bedorven. Als kinderen van God zijn we het zout op deze aarde, al is het maar een snufje zout, anderen zullen het merken. Anderen worden gezegend.

En Hij zegt ook dat we lichten van de wereld zijn, een stad bovenop een berg valt direct op. We zijn als kinderen van God lichten in deze krom en verdraaide, donkere wereld. Net als vuurvliegjes in de nacht mogen we licht verspreiden door onze aanwezigheid en gedrag.

De Heere Jezus is de Bron van Licht, Liefde, Leven en Vrede.

Hij heeft ons van het koninkrijk van de duisternis getrokken en geplaatst in het koninkrijk van het licht.

Wandel in het Licht van de Heere Jezus. Laten we wandelen in Zijn Licht, laten we als lichten schijnen in deze wereld.