

5-04-2020 God is onze Bescherming

Goedemorgen broeders en zusters,

Ik wil u vragen om na de boodschap samen het Heilig Avondmaal te gebruiken, het is belangrijk dat we het samen zullen doen. Houdt u een stuk brood en wijn of vruchtensap bij de hand aan het eind van de dienst.

Dit is een ongewone, extreme situatie waarin we ons bevinden. Praktisch het hele sociale leven is lamgelegd. De wereld is in rep en roer, leeft in angst en de Coronavirus maakt nog steeds vele slachtoffers, duizenden zijn ziek en duizenden zijn opgenomen al of niet op de IC. Onze minister-president heeft gezegd, dat hij voor 100% beslissingen moet nemen, terwijl hij alleen maar de kennis van 50% heeft, wat de gevolgen zouden kunnen zijn. Men leeft in onzekerheid, ook al wordt er gewaarschuwd om niet te hamsteren, men doet het toch. De scholen zijn dicht, velen werken thuis,, daardoor zijn velen thuis, ouderen worden aangeraden thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen. Samenscholingen zijn verboden, er zijn ook geen kerkdiensten meer.

Ook al hebben we zelf geen kerkdiensten, het is goed om te horen dat er voor elkaar gezorgd wordt, dat er met elkaar gebeld wordt en dat er boodschappen gedaan worden voor elkaar, er wordt zelfs gekookt.

Maar het gevaar bestaat dat we ons vervreemden van elkaar en ook vervreemden van de gemeente. En het gevaar bestaat ook dat er een lauwheid kan ontstaan, een verflauwing in ons geloofsleven.

Deze morgen wil ik met u Psalm 91 bekijken, deze psalm had ik al weken in mijn hart om te behandelen en ongetwijfeld is deze Psalm tijdens de crisis vaak behandeld of gelezen.

Hierboven staat: **Gods bescherming in gevaren**

In alle soorten gevaren beschermt God ons, in oorlogstijd, in het verkeer, in ziekte, in moeilijke tijden. Deze Psalm 91 is een **handreiking** van God Zelf, een **toeroepen** van **Zijn bescherming** voor Zijn kinderen, een **troost** voor bange tijden, zoals deze tijd van crisis.

1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

2 Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!

De eerste 2 verzen spreken van een rotsvast vertrouwen in God, de schrijver heeft dit in zijn leven meegemaakt en ervaren, hij heeft een reële, persoonlijke relatie met de Heer. Zo is deze Psalm ook voor elk kind van God, dat een levendige, persoonlijke relatie heeft met de Heer, een troost, een geborgenheid, een veilig onderkomen, een zekerheid dat we bij Hem een schuilplaats hebben. Het is goed vertoeven in de schuilplaats van de Allerhoogste, de geborgenheid, de bescherming en veiligheid onder gevaarlijke omstandigheden. In die persoonlijke, intieme relatie met de Heere God geeft Hij ons Zijn vrede en we ervaren dan ook een diepe vrede en rust in ons hart. En met dat vertrouwen en die diepe vrede is er geen plaats voor angst en kunnen we heerlijk slapen, overnachten onder de schaduw van de Almachtige. Met de wetenschap, dat Hij ons beschermt, ook voor deze verschrikkelijke Coronavirus en de gevolgen er van.

In vers 3 staat:

3 Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest.

Wie is die vogelvanger, die vogelvanger is de boze, de Coronavirus is geen straf van God. De boze, de duivel, satan is er alleen maar op uit om mensen te vernietigen, dat doet hij oa door ziekte. 'Zeer verderfelijke pest', in andere vertalingen dodelijke ziektes of besmettelijke ziekten, dat is het werk van de boze. En dan is het zaak om te schuilen in de schuilplaats van God, want Hij zal ons redden van de strik, als de boze ons probeert te strikken, te struikelen. De Heere bewaart en beschermt ons tegen alle aanvallen van de boze. Dat lezen we in de volgende vers:

4 Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.

Hij beschermt ons met Zijn vlerken, net als een moederhen haar kuikens beschermt. Onder Zijn vleugels mogen we ons toevlucht nemen, in de schuilplaats van de Allerhoogste. Ergens anders in de bijbel staat dat er onder Zijn vleugels genezing zal zijn. Als we onder Zijn vleugels zijn, dan zegt de Heere God ahw, je bent van Mij, Ik zal je beschermen en genezen. Aan Abraham zei Hij: Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot.

5 U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen,

6 voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Onder Zijn vleugels, in die schuilplaats hoeven we niet bang te zijn voor wat er komen gaat, de giftige pijlen, die de boze op iedereen afvuurt, daar hoeven we niet bang voor te zijn. We hebben Zijn rust en Zijn vrede. We hoeven niet te vrezen voor de pest, de dodelijke ziekte, de besmettelijke ziekte, voor de Coronavirus en allerlei andere dodelijke ziektes, hoeven we niet bang te zijn, als we onder Zijn vleugels zijn.

Vers 7 gaat de Heere God verder en dieper in dat Hij ons beschermt

7 Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen.

Links en rechts vallen er doden, maar dan zegt de Heere God: bij u zal het onheil niet komen. Onheil, ellende, leed, ramspoed, tegenslagen zullen bij ons niet komen. Dat is Zijn belofte, als we zullen blijven in de schuilplaats van de Allerhoogste.

We zullen het met onze eigen ogen aanschouwen, dat staat in vers 8.

(8 Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien.)

9 Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.

Hij is onze schuilplaats, ons toevlucht, onze woning, wij mogen onder Zijn vleugels schuilen. Wij zijn geborgen in de hand van God. Al dreigen stormen ons, we weten dat Hij ons nooit alleen zal laten.

10 Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen.

Dit is een herhaling, een bevestiging, dat onheil ons niet zal overkomen. Geen enkel plaag zal in onze tent, in onze woning komen. Hij gebruikt daar ook Zijn engelen voor.

11 Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.

12 Zij zullen u op handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot.

Geloof u in engelen? Wij hebben persoonlijk ervaren, dat we hebben gevoeld, dat engelen ons hebben behoed en beschermd voor onheil. En ik weet zeker dat er ook voor ons onbewuste momenten zijn geweest, dat er engelen waren die vele dingen of machten hebben tegengehouden, die ons kwaad wilden doen. De Heere God stuurt Zijn engelen om ons te beschermen.

13 Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.

De boze gaat rond als een briesende leeuw met het doel om mensen te vernietigen en als een adder, als een slang wil de boze ons vergiftigen met zijn gif in allerlei soorten gif. Maar in Zijn autoriteit zullen we de leeuw en de slang vertrappen.

14 Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.

De Heere God heeft ons liefgehad door Zijn Zoon te geven, de Heere Jezus heeft ons liefgehad door Zijn leven te geven, de Heilige Geest heeft de liefde van God in onze harten uitgestort, uitgegoten.

Omdat we Hem liefhebben, zegt God: 'Ik zal jullie bevrijden'. En Hij zal ons in een veilige vesting zetten, want wij kennen Zijn naam en **we worden bewaard in Zijn Naam.**

15 Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.

Natuurlijk zullen er tijden van benauwdheden komen, maar dan zegt de Heer, dat we Hem zullen aanroepen en Hij belooft dat Hij ons zal verhoren. In die benauwdheden zal Hij bij ons zijn en dat Hij ons voor de mensen zal eren, dwz de mensen laten zien, dat wij gezegend worden en dat zij ook gezegend zullen worden. Niet dat wij aanbeden worden, maar in eer gesteld worden. Net zoals Mordechai, de oom van koningin Esther, hij had de koning goede diensten bewezen. Hij werd op het paard van de koning gezet en hij kreeg een koninklijk kleed. Hij werd door de hoogste minister door de stad geleid, zo werd hij 'geëerd' door de koning.

16 Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.

Als we op God vertrouwen in de roerige tijden, mogen we bij Hem schuilen, wij zullen Zijn heil zien en we zullen lang leven.

Wauw, wat is Psalm 91 een bemoedigende Psalm.

In de tijd toen het volk van Israël in Egypte was, waren er verschrikkelijke plagen, waaronder de pest of besmettelijke ziekte. Die plagen gingen over heel Egypte (het beeld van de wereld), maar de plagen kwamen niet bij het volk van Israël in het land Gosen, een streek in Egypte.

De laatste plaag zou komen, dat was dat alle eerstgeborenen zouden gaan sterven. De Heere God zei aan Mozes dat ze een lam of een geit moesten slachten, het moest vlekkeloos zijn. De Israëlieten moesten dan het bloed aan de deurposten van hun huizen strijken. En als het bloed aan de deurposten van hun huizen was, bleven ze ongedeerd, zo werden ze beschermd. Maar in het hele land van Egypte stierven die nacht alle eerstgeborenen, ook onder de dieren. Het bloed aan de deurposten is het typebeeld van het bloed van de Heere Jezus.

Broeders en zusters, **meer dan Mozes is nu hier**, meer dan het bloed van een lam of een geit, **het is het bloed van het Lam van God, het bloed van de Heer Jezus Christus**, die stierf voor de wereld in nood. Als we in Hem geloven, dat Hij al onze zonden op Zich heeft genomen, dat Hij Zijn bloed daarvoor heeft gegeven, zijn we beschermd, mogen we leven, ja we mogen **het eeuwige leven** ontvangen.

Als we Zijn bloed hebben aangenomen, laten we Zijn bloed dan in de geest strijken aan ons geestelijke huis, aan ons huisgezin. Heeft u Zijn bloed nog niet aangenomen, heeft u de Heere Jezus nog niet aangenomen, in deze crisistijd is het een goede tijd om uw leven aan de Heere Jezus te geven. Als u dat doet, zult u het eeuwig leven ontvangen, Zijn liefde, Zijn vrede, geen angst meer voor wat maar ook.

De Heere Jezus brengt ons terug bij God de Vader, Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven, we mogen tot de troon van God komen. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal overnachten in schaduw van de Almachtige. Rust en diepe vrede in je hart.

Een collega van mij heeft gezegd, dat het ook een tijd van bezinning is: er zijn veel belangrijker dingen in de wereld dan geld en economie, nl gezondheid, een zieke wil maar 1 ding: beter worden. In deze tijd van bezinning hoop ik ook dat de mensen in deze bange tijden tot God zullen komen en tot inkeer zullen komen. Voor de christenen is het ook een tijd van bezinning, dat de Heere Jezus spoedig zal terugkomen, zijn we gereed om Hem te ontmoeten?

Ik hoop dat deze Psalm ons zal bemoedigen en troosten in deze crisistijd, zullen we onze hoofden buigen en in gebed gaan.

Gebed:

Vader in de hemel, dank U wel voor deze mooie dag, dank U wel dat U Uw Zoon heeft gegeven, zodat we nu in alle vrijmoedigheid tot U mogen komen. Het is een grote liefde en genade dat we tot U mogen komen.

Wat een troost en bemoediging heeft U ons deze morgen gegeven met Psalm 91, dat als wij Uw kinderen zijn, wij bij U mogen schuilen. U beschermt ons onder Uw vleugels en we mogen bij U schuilen, onder de schaduw van Uw vleugels mogen we zijn. Welk onheil, welke storm er ook over ons heen komt, hetzij tegenslagen of de Coronavirus, U bent bij ons. Daarom willen wij tot U komen, wij willen tot U roepen, wij zijn in benauwdheid en we weten zeker dat U ons hoort en verhoort en dat U ons zult beschermen en uitredden. Dank U wel.

Heere Jezus, ik bid U voor al Uw kinderen die thuis zijn, wilt U een ieder behoeden en bewaren. Heer, wij dragen ook de regeringsleiders op voor de troon van Uw genade, wilt U hen de tact en de wijsheid geven e het land te leiden, wilt U hen ook beschermen. Ook willen we voor al het zorgpersoneel bidden, die de zieken verzorgen met gevaar voor eigen leven. Wilt U hen beschermen en hen de kracht geven in deze moeilijke tijden.

Heer, ik bid U ook voor degene, die niet in U geloven of niet meer in U geloven, dat ze in deze tijd van bezinning bij U zullen komen om zich te bekeren. Heilige Geest, wilt U hen overtuigen? Voor degene die aan het kijken of luisteren is, vraag aan de Heere Jezus dat Hij in uw leven mag komen en dat u mag schuilen bij de Allerhoogste God en het eeuwig leven mag ontvangen, als u in Hem gelooft.

Hemelse Vader, wij vragen U ook om het Heilig Avondmaal te zegenen, wilt U het brood en de wijn zegenen, hier en bij iedereen thuis. Heere Jezus, dat is het symbool van Uw gebroken lichaam en Uw uitgestorte bloed. Wilt het Heilig Avondmaal zegenen in Uw Naam. Amen.