

Hoe kan ik Gods wil kennen en ernaar Leven!

U kunt Gods wil voor uw leven kennen en doen, door ernaar te leven! Dit maakt de apostel Paulus ons heel goed duidelijk, zoals wij dit lezen in:

Efeziërs 5:15-17 (HSV)

Let er dan op dat u nauwgezet (met veel aandacht en heel precies) wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen,

en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. (dat is deze periode)

Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp (tracht te verstaan, NBG) wat de wil van de Heere is.

Paulus zou ons dit niet vertellen dat we Gods wil moeten begrijpen als het niet zou kunnen. Toch lijkt voor veel christenen het begrijpen van Gods wil een mysterie. Velen vragen dit zich constant af of ze in Gods wil zijn en hoe ze kunnen ontdekken wat Hij écht wil. Misschien is dit ook voor u van toepassing. In de Bijbel zijn er zes manieren te lezen om Gods wil te doen. Zes begrippen die u kunt doen en als u ze doet dan wandelt u in de wil van God. Deze zes begrippen noem ik in deze boodschap: **Zes manieren om Gods wil te doen.**

In deze preek wijs ik u direct uit de Bijbel deze zes begrippen aan die duidelijk omschreven worden als manieren waarop u en ik het kunnen weten dat we in Gods wil wandelen. Laat ons lezen: **Efeziërs 6:5-8 (HSV)**, daarin geeft Paulus ons het volgende door:

Slaven (de SV. Spreekt van dienstknechten), wees, evenals aan Christus, 1^e: gehoorzaam (Beleefd, Bereidwillig, Onderdanig), aan uw heer naar het vlees, met 2^e: vrees en 3^e: beven, 4^e: oprecht van hart,

niet met ogendienst, als mensen behagers, maar als slaven (dienstknechten) van Christus; doe zo van harte (in eenvoud uws harten, NBG) 5^e: de wil van God,

en dien met 6^e: bereidwilligheid (in hulpvaardigheid, gezindheid, bereidheid) de Heere en niet de mensen.

U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrije.

Brs./zrs.: Als Paulus het heeft over slaven en meesters, dan is dit principe perfect van toepassing op werkgevers en werknemers. Dus hoe kunnen u en ik Gods wil kennen op basis van dit schriftgedeelte?

Gods wil is dat u hard werkt en gemotiveerd bent in uw werk voor Jezus. Werk alsof Christus uw leidinggevende is, geef altijd het beste van uzelf, niet alleen wanneer er op u wordt gelet. Wanneer u dat doet, dan **weet u dat u in Gods wil bent!**

Nou, dat klinkt misschien wel heel simpel, maar het is precies wat de Bijbel zegt. U kunt weten dat u Gods wil doet, als u deze waarheid wil toepassen in uw leven. Dit is slechts een van de zes manieren om Gods wil te doen en er ook naar te willen leven! We hebben allemaal gehoord over de enorme onrust die nu gaande is in deze wereld, en zelfs christenvervolgingen.

Lieve mensen laat ons dan Gods Wil kennen en er ook naar leven, dan pas zal het mogelijk zijn om daarmee onze medegelovigen in strijd en vervolging te bemoedigen, te vertroosten en te versterken!

PRIJST GODS WONDERVOLLE NAAM