

Zondag 3-05-2020 Tot de storm voorbij is

Het mannenkoor van onze kerk heeft dit lied een aantal jaren geleden gezongen, 'Till the storm passes by', tot de storm voorbij is, tot de crisis voorbij is. Deze prediking is geïnspireerd op dit lied.

Een storm kan verschillende oorzaken hebben, het kan een demonische oorzaak hebben, een eigen toedoen, toedoen door een ander of dat God de storm toelaat om ons te testen.

Deze morgen wil ik met jullie 2 stormen bekijken, de 1^e kunnen we vinden in Markus 4:

Markus 4: het Boek



37 Terwijl zij op het meer waren, stak er een vreselijke storm op. De opgezweepte golven sloegen over de boot. Er kwam zoveel water in dat die bijna zonk.

38 Jezus lag rustig achterin de boot te slapen met zijn hoofd op een kussen. In paniek maakten zij Hem wakker en schreeuwden: 'Meester, kan het U niets schelen dat wij vergaan!'

39 Hij stond op en riep tegen de wind dat hij stil moest zijn. Tegen de golven zei Hij: 'Kalm, wees rustig.' De wind ging liggen en de golven bedaarden. Even later was op het water zelfs geen rimpeltje meer te zien.

40 'Waarom waren jullie zo bang?' vroeg Jezus. 'Hebben jullie nu nog geen vertrouwen in Mij?'

41 Vol ontzag zeiden zij tegen elkaar: 'Wie is Hij eigenlijk? Zelfs de wind en de golven doen wat Hij zegt.'

Wie is Hij, Zijn Naam is Jezus, Schepper van hemel en aarde, ja, de stormen gehoorzamen Hem.

De Heere Jezus stond op en kalmeerde de storm. Hij verweet de discipelen hun ongeloof: 'Vertrouwen jullie Mij niet in de hevigheid van de storm?'

Dat is wat me moeten doen in tijden van een storm, in tijden van een crisis, vertrouwen op Hem. Rustig blijven, in Hem blijven geloven, dat Hij de storm zal stillen, dat Hij ervoor zal zorgen, dat de crisis voorbij zal zijn.

Toen ik in zwaar weer terechtkwam, een zware storm over mijn leven kreeg, een doodsbericht over mijn leven, kreeg ik een kaart van een lieve vrienden. Op die kaart stond: 'Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren Hand.' Wat er ook zal gebeuren in die storm, in de toekomst, vertrouw op Hem, Hij zal je leiden. Die woorden hebben mij opgebeurd, bemoedigd.

De 2e storm die ik wil bekijken, is beschreven in **Handelingen 27**.

De apostel Paulus was een gevangene en vanuit Jeruzalem werd hij geleid om uiteindelijk in Rome terecht te worden, vanuit Jeruzalem gingen ze naar Sidon, Turkije en Kreta.

Ondanks de waarschuwing van Paulus gingen ze toch op weg van de haven van Kreta richting Italië.

Het bleek een stilte voor de storm te zijn, want plotseling stak er een storm op en die storm raasde over Kreta en de Middellandse Zee.

Het schip kwam in een verschrikkelijke storm terecht, genaamd Euroklydon. Euroklydon, dat klinkt net zo angstaanjagend als Covid19-virus.

Euroklydon is afgeleid van Euros= oostenwind en Kludoon = golfslag, branding, heftige woeling van de zee.

Euroklydon is dus de benaming van een noordoostenwind, die hoge golven opstuwt of een wind die brede golven opwekt. Euroklydon is een gewelddadige beroering, een hevige storm, een langdurige crisis.

Vroeger kregen stormen een naam, dat gebeurt nu nog steeds, wisten jullie dat Nederland pas vorig september 2019 meedoet met het geven van namen van stormen in Nederland?

Het idee is dat, als je een storm een naam geeft, de mensen de storm beter onthouden en er meer van onder de indruk zijn.

Ik heb even opgezocht op internet naar de namen van de stormen, die gegeven worden. Het zijn er zo ontzettend veel en ik zal er maar enkele noemen. Ik was verbaasd welke namen er gegeven worden.

Er is ook geen storm die Tino heet. Maar mijn moeder noemde mij Tony of Tonny en daar is wel een storm naar genoemd, de storm Tony en ook de vrouwelijke variant: Tina, de storm Tina. Ik zal er een paar opnoemen: Stormen:

Zelda, Ger of Gert, Eugene, Yolanda, Yvette, Winnie, Max, Lydia, Priscilla

Dat wist ik niet, ik ken wel een Priscilla, die als ze het huis gaat schoonmaken, dat ze als een tornado door het huis heengaat en in een mum van tijd is alles superschoon wat ik vies heb gemaakt.

Er zijn meer stormnamen:

Frank, Greg, Jack, Irene, Patricia, Linda, Chris, Jenna(Jenny), Joyce, Rene, Arthur, Nana, Elsa, Rachel, Julia, Richard, Margot.

Moeten jullie bang zijn voor mij, de storm Tony of voor al die namen, nee, al die stormnamen zeggen mij, **dat we allemaal stormen meemaken in ons leven**. En we hoeven niet bang te zijn als we ons vertrouwen stellen op de Heere Jezus.

Na een aantal dagen in de hevige storm, dag en nacht was de bemanning aan het vechten voor hun leven, voor het schip, het hield maar niet op. Na 14 dagen sprak Paulus tot de mensen en bemoedigde hen en hij zei dat er geen enkel leven verloren zou gaan, alleen het schip. Want die nacht was er een engel bij Paulus geweest en had aan hem gezegd: Wees niet bang, Paulus, u moet voor de keizer (in Rome) *terecht*staan; en zie, God heeft u allen die met u varen, geschonken. Dus ze zouden allemaal behouden worden.

Ik wil met u lezen vanaf vers 33 t/m 35: HSV

33 En toen het dag begon te worden, spoorde Paulus hen allen aan om voedsel tot zich te nemen en hij zei: Het is vandaag de veertiende dag dat u blijft afwachten zonder te eten en zonder iets tot u te nemen.

34 Daarom spoor ik u aan voedsel tot u te nemen, want dat dient tot uw redding; want bij niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. 35 En toen hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in aanwezigheid van allen, en na het gebroken te hebben begon hij te eten.

De mensen in het schip kregen weer moed en begonnen te eten. De storm bleef aanhouden, maar door de woorden van Paulus werden ze gesterkt. Uiteindelijk liep het schip in de storm op de klippen en brak het in tweeën.

42 Het voornemen van de soldaten was de gevangenen te doden, opdat niemand door weg te zwemmen zou ontsnappen.

Ze werden allen behouden ondanks die zware storm Euroklydon, in het schip waren 276 personen en het schip werd naar alle kanten heen en weer bewogen, 15 dagen en 15 nachten in die zware storm.

Een schip in een storm, een bootje, we kunnen dat figuurlijk zien, dat het een individu kan zijn, een enkeling die in een storm terechtkomt. De stormen komen nou eenmaal in ons leven voor, ze zijn niet leuk, maar die zijn er om ons sterk te maken. Een storm, het kan van alles zijn, een financiële storm, een storm van pesterijen, een storm van ziekte, een storm van depressie, een storm van een virus, de Coronacrisis.

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.

Een huwelijksbootje, een huwelijk kan heen en weer bewogen worden in een storm.

Een gezin, een familieboot, stormen in gezinnen, een zware periode voor het gezin.

Een schip wordt soms ook vergeleken met een gemeente, er waren 276 zielen in het schip, vele kerken hebben stormen gehad. In vers 44 ligt het antwoord, daar ligt de oplossing voor de redding van de storm.

43 Maar de hoofdman, die Paulus wilde behouden, belette hun dat voornemen en gaf bevel dat zij die konden zwemmen, eerst van boord moesten springen en aan land moesten gaan; 44 en daarna de anderen, of op planken, of op enkele stukken hout van het schip. En zo gebeurde het dat zij

allen behouden aan land kwamen.

Planken en stukken hout van het schip wijzen ons naar het kruis van Golgotha.

Zijn we in die stormen beland, een zware storm als individu, God wijst ons naar het hout, het kruis, waar de Heere Jezus Zijn bloed heeft uitgestort.

Hebben we in ons huwelijk bittere gevoelens voor elkaar gekregen door de stormen heen, het kruis is het antwoord, de liefde voor elkaar wordt weer zoet.

Zijn er ruzies in het gezin, is er geen verzoening meer mogelijk, het kruis is de oplossing.

Hebben we bittere ervaringen gehad, is het schip al op de klippen gelopen, gezonken door al die zware stormen. Pak die planken vast, omklem dat kruis, koester het kruis, het achterschip is gebroken, maar laten we een stuk hout pakken, dat kruis pakken en we zullen behouden worden.

God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst.

In deze tijd wordt veel gesproken dat we in de eindtijd zijn en dat de komst van de Heere Jezus zeer spoedig zal zijn. Met deze Coronacrisis lijkt alles in een stroomversnelling te gaan, en voor kinderen van God is het net of je terug moet naar een lager versnelling, naar de 1^e versnelling, om de berg op te gaan, het wordt moeilijker en steiler.

Haggai 2 King James

6 For thus saith the Lord of hosts; Yet once, it is a little while, and I will shake the heavens, and the earth, and the sea, and the dry land; 7 And I will shake all nations,

Want zo zegt de Heere van de heirscharen: Nu een ogenblik, het is maar een korte tijd en Ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge land beven. Ik zal alle naties / landen/ volken doen beven. Ik huiver bij deze tekst, bij het nadenken wat de gevolgen kunnen zijn als de hemel, de zee en de aarde bewogen worden.

Op dit ogenblik worden de volken bewogen, de hele wereld zit in een crisis, en dit is nog maar het begin. Er wordt niet of heel weinig over de oordelen van God gesproken. God is toch liefde, God straft niet, God is een juist een rechtvaardige God en het is Zijn liefde die achter de oordelen steekt. Hij wil nl dat iedereen behouden wordt, dat er niemand verloren gaat. Toen de profeet Jona naar Ninevé gestuurd werd, had hij maar 1 boodschap, het oordeel van God zou komen en Ninevé zou vernietigd worden vanwege hun zonden. In Joh 16 staat dat de Heilige Geest de mensen zal overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Het volk van Ninivé werd overtuigd door de Heilige Geest vanwege hun zonden, Gods gerechtigheid en omdat het oordeel zou komen. Het hele volk bekeerde zich, dat is de liefde van God en Ninevé werd niet vernietigd.

Beste mensen, vrienden, het is mijn plicht, het is onze plicht om de mensen te waarschuwen dat de oordelen van God zullen komen. Maar er is goed nieuws, er is ontkoming aan het oordeel, als we ons bekeren, als we onze zonden belijden, dan mogen we komen tot de Heere Jezus, Hij is onze gerechtigheid.

Ik bid dat de Heilige Geest ons allemaal zal overtuigen van onze zonden, van Zijn gerechtigheid en van de komende oordelen.

En met deze tekst wil ik afsluiten en deze tekst spreekt voor zich en heeft geen uitleg nodig:

Rom 8:

35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid (oftewel stormen of Coronacrisis...), of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?

37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,

39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Niets kan ons scheiden van de liefde van God in de Heere Jezus Christus.

Wat moeten we doen tot de storm voorbij is? Tot de storm voorbij is, kunnen we bij Hem schuilen, kijk maar naar de Heere Jezus. Terwijl de storm loeide bleef Hij rustig en sliep heerlijk. Dat mogen wij doen om heel dicht bij Hem te zijn. En ook al worden we getroffen door de storm of door de crisis, blijf geloven en Hem vasthouden. Net als Paulus en 275 andere mensen die schipbreuk leden, ze paktten allemaal een stuk hout en dat werd hun redding. De Heere Jezus heeft Zijn leven aan het kruis gegeven, tot verzoening voor onze zonden. Voor velen is het een kruis dwaasheid, maar laat het voor ons een kracht van God zijn, een sterke Rots in de branding, vooral in tijden van een storm. Beste mensen, vriend, het kruis is ook voor jou weggelegd, geloof in de Heere Jezus Christus, Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Amen.