

Wat kan ik doen als alles in puin ligt?

Of je nu een geestelijke, emotionele, materiële of lichamelijke kracht nodig hebt – God heeft het beschikbaar en Hij wil je helpen dit te ontvangen vandaag! ***Gods kracht is er voor jou en Hij wil je helpen om die kracht te ontdekken.*** Open je hart daarvoor opdat Hij kan doordringen, indien je leven in puin ligt! Vandaag wil ik dat met u samen bekijken in het boek Samuel, dit staat in het O.T.

David die op de vlucht is voor koning Saul. Saul die geprobeerd heeft David te vermoorden. En in **1 Samuel 30** lezen we: dat David en zijn mannen in de stad Ziklag wonen, in het land van de Filistijnen. En eens in de zoveel tijd trekken David en zijn mannen ten strijde om te vechten tegen de vijanden van Israël. En op een dag, als ze terugkomen van een veldslag, zien ze in de verte rook. Ze haasten zich terug en ontdekken dat de stad waarin ze wonen volledig is verwoest en geplunderd. Hun vrouwen en kinderen zijn door een groep Amalekieten ontvoerd en als slaven meegenomen. De gebouwen zijn tot op de grond toe verbrand. Er is niets meer over.

Moeilijk voor te stellen, hoe David en zijn mannen zich op dat moment hebben gevoeld. Het is alsof je op een dag thuiskomt van je werk en ontdekt dat je huis tot op de grond toe afgebrand is en mensensmokkelaars je gezin hebben ontvoerd. Ik denk dat je dan volledig verdoofd en gechoqueerd zal zijn. *Mensensmokkelaars? Mijn vrouw? Mijn kinderen?* Dat zal er door je hoofd gaan. En zo gebeurde het ook voor David en zijn mannen toen ze terugkwamen in de stad Ziklag.

We pakken het verhaal op vanaf **1 Samuel 30:4** *Toen begonnen David en het volk dat bij hem was, luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen.*

In **vers 6**: staat: *David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter **sterkte zich in de Heere**, zijn God.* Hij had geen zelfmedelijden met zichzelf, doch hij sterkte zich in de Heer! Terwijl iedereen zich tegen David keert. Ze hem ten onrechte beschuldigen dat hij verantwoordelijk is! David is dus niet alleen alles verloren wat hij

bezat, maar hij staat ook nog eens op het punt om gestenigd te worden. *David echter sterkte zich in de Heere, zijn God.* David was verbijsterd. Hij werd ten onrechte beschuldigd en was diepbedroefd, alles lag in puin! Maar hoe vond hij zijn kracht? In **Jesaja 27:5** zegt God: *Laat men zich liever aan Mijn macht vastklampen (zich met inspanning ergens aan vasthouden), laat men vrede met Mij sluiten; vrede moet men met Mij sluiten.* David klampte zich vast aan Gods macht. De vraag is, *hoe?* Misschien herinnerde hij zichzelf aan overwinningen uit het verleden. Misschien bad hij. Misschien zong hij lofliederen. Misschien klampte hij zich vast aan Gods trouwe karakter of aan Zijn beloften. We weten eigenlijk niet precies wat David heeft gedaan. We weten alleen dat hij op dit kritieke moment kracht vond. Jij kunt die kracht ook vinden. Jij kunt je ook vastklampen aan Gods macht. Dankzij **Psalm 29:11** weten we: *De Heere zal Zijn volk kracht geven, de Heere zal Zijn volk zegenen met vrede.* En in **Psalm 46:2** *God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.*

Mogelijk bevindt je nu midden in zo'n crisissituatie, mogelijk voel je je gebroken, verbijsterd of word je onrechtvaardig beschuldigd van iets. Wat je situatie ook is, **Gods kracht** is er voor jou. Elke dag brengt zijn eigen moeilijkheden met zich mee en elke dag moeten we kiezen hoe we hierop reageren. Raken we in paniek? Laten we ons leven kapot maken door de beproevingen? Of klampen we ons vast aan **Gods kracht**? Probeer bewuster te zijn van hoe je reageert, op de drukte en stress van je dagelijkse leven. Sta even stil en bid als het moeilijk wordt. Onthoud: *God is ons een toevlucht en kracht* . ***Zijn kracht is een geschenk voor jou. Ontdek Zijn kracht! Als je Jezus nog niet kent? Je hoeft slechts je hart daarvoor open te stellen om Hem te kunnen ontdekken!***

PRIJST GODS WONDERVOLLE NAAM