

HEMELVAART

HJM Sales, 21-05-2020

Lieve mensen, jongeren, broeders en zusters, vóórdát Jezus door God de Vader op een hoge berg werd verheerlijkt (Mark. 9:2-7; Luk. 9:28-35), waarbij Zijn Gedaante schitterde als de zon, leek Zijn leven op het leven van een normaal menselijk mens. Natuurlijk wás Hij een mens van vlees en bloed, want Hij was als mens geboren, maar Hij was ook Gods Zoon. Hij was God! Dat werd bevestigd in Mark. 9:7 – *“En er kwam een wolk, die hen overschaduwde, en een stem kwam uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem!”* De bevestiging door de Vader, dat Hij Zijn Zoon was en de verheerlijking op dit ogenblik in Zijn lichaam, hadden Jezus kunnen doen besluiten om dan maar meteen op te varen naar de hemel en daar te blijven. Maar Jezus bleef op de aarde! Want Zijn opdracht was nog niet volbracht. Als Hij nu metéén was opgevaren, was Hij in de hemel aangekomen als enkel Gods Zoon! Uiteraard zou dan de aanbidding door alle hemelse wezens Zijn deel geweest zijn. Tenslotte wás Hij God. Maar het doel van Zijn aardse opdracht zou niet behaald zijn.

Jezus blééf op de aarde! Hij keerde Zijn rug toe naar de hemelse glorie om Zich met de gevallen mens te identificeren (Fil. 2:5-8). Hij zou nu gebeurtenissen ondergaan die niet door natuurlijke mensen begrepen kunnen worden (Luk. 9:31). Gebeurtenissen die alleen door Gods kinderen kunnen worden begrepen als Gods Geest leidt en uitlegt. Zo ging Jezus voor een intense gebedsstrijd naar Gethsemané. En Hij ging vervolgens naar het kruis op Golgotha om voor de zonden van het mensdom te sterven. En Hij stond levend op uit het graf, nadat Hij in het dodenrijk de sleutels van dood en dodenrijk had afgepakt van satan en hem had verslagen.

Nú was Hij wél gereed om naar de hemel terug te keren. Nú was Zijn opdracht zeker wél volbracht. En toen Hij met Hemelvaart (de dag die wij vandaag herdenken) naar Zijn hemelse Vader terugkeerde, keerde Hij niet enkel als Gods Zoon terug, maar ook als de Zoon des mensen. Nu was Jezus als Mens in de hemel én als Gods Zoon.

Nu worden wij in de hemel door Jezus vertegenwoordigd, Die net als wij een Mens is, maar óók God is. En door Zijn overwinning over satan en Zijn Opstanding uit de dood, heeft Hij het recht om ook aan ons eeuwig leven te geven. Door de Zoon des mensen hebben mensen die in geloof Zijn Kruisoffer aangrijpen het recht om vrijuit tot Gods troon te komen. Jezus' Hemelvaart is de ultieme vervulling van Zijn Verheerlijking op de bergtop!

Na de kruisdood en begrafenis van Jezus waren de discipelen totaal verbijsterd. Hun droom dat Jezus hun grote, aardse Koning zou worden, Die Israël van alle vijanden zou bevrijden, was vervlogen. Weg was hun hoop, hun droom! Zijn heilige Bloed was zinloos vergoten. Zo dachten zij! Maar zij beseften niet, dat Jezus voor de zonden van het mensdom gestorven was, hetgeen gebeurde op het moment dat tijdens het Joodse Pesachfeest het Paaslam werd geofferd. Zij beseften niet dat Hij in Zijn dood satan in hellediepten versloeg en hem de sleutels van dood en dodenrijk ontfutselde. Ja, zelfs na Jezus' Opstanding waren hun geestelijke ogen nog gesloten, zodat zij de Schriften niet konden verstaan en begrijpen. Langzaam echter begon het kwartje te vallen toen Jezus na de Opstanding meermalen in hun midden verscheen. En toen Jezus na 40 dagen naar de hemel opvoer (40 is het getal dat de volkomenheid van goddelijke beproeving betekent), waren hun ogen geopend.

Jezus' Hemelvaart gedenken wij vandaag! Het is niet zo maar een christelijk feest.

Ná Hemelvaart gingen de discipelen vol verwachting naar een bovenzaal om te wachten op de door Jezus beloofde Heilige Geest, Die Hij tien dagen later (Hand. 2:1-4) uitstortte tijdens het Pinksterfeest. Pinksteren (Grieks: Pentacost) betekent 50, het getal dat volkomen vrijheid betekent. Ik wil met u lezen over wat gebeurde rond Jezus' Hemelvaart. Hand. 1:1-14 SV – *“Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, van al hetgeen Jezus heeft begonnen beide te doen en te leren; Tot op den dag, in welken Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heiligen Geest aan de apostelen, die Hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke Hij ook, nadat Hij geleden had, Zichzelve levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan. En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij **zult** met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israël het Koninkrijk wederoprichten? En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft; Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij*

heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding; Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal also komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbatsreize. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jakobus, en Johannes en Andréas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Mattheus, Jakobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jakobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen.” Dit lezend moeten we concluderen dat Jezus Hemelvaart verbond met Pinksteren. En de discipelen baden en smeekten vol-hardend totdat zij Gods belofte ontvingen. Gods Geest werd over hen uitgestort!

Jezus' Hemelvaart had een doel. De redenen voor Zijn Hemelvaart zijn o.a.:

a. Jezus ging naar de hemel om als Zoon des mensen de toegang voor Gods kinderen die in Hem geloven te claimen en het hemelse Hogepriesterschap op Zich te nemen (Hebr. 6:20), waarbij Hij voortdurend voor hen bidt. Hebr. 7:25 – *“Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, also Hij altijd leeft om voor hen te bidden.”*

b. Jezus is nu ons toekomstige hemelse huis aan het gereed maken. Joh. 14:1-3 – *“Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.”* We lezen dat Jezus, nadat het hemelse huis gereed is, terugkomt om ons op te halen. Dat zal spoedig gebeuren!

c. Jezus ging naar de hemel om de Heilige Geest uit te gieten over Zijn discipelen. Om hen te dopen met Zijn Geest. Dit gebeurde met Pinksteren (Hand. 2:1-4). Het was Gods grote barmhartigheid om Zijn Geest te zenden, want de discipelen waren zo bedroefd dat Jezus wegging (Joh. 16:5-6). Maar Hij zou een ándere Trooster zenden, Die wél zou blijven. Joh. 14:16 – *“En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;”*

Hoe kunnen wij Gods Woord verstaan? Hoe weten wij bijvoorbeeld dat Jezus voor ons een woning gereed maakt? Dat weten wij natuurlijk door geloof maar ook door de overtuiging van de Heilige Geest, Die de Schrift uitlegt en kracht en wijsheid aan de discipelen verleent. Joh. 16:13-14 – *“Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.”*

Wilt u vervuld worden met Gods Geest? Gelóóf dat Jezus het wil doen en ook zál doen, hetgeen we zojuist lazen in Hand. 1:8. Joh. 14:13 – *“En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde.”*

Lieve mensen, toen Jezus naar de hemel opvoer, hielden op aarde Zijn wonderen

niet op. Hij werkt nog steeds met alle kracht door de Heilige Geest.

Daarom zei Hij

tegen Zijn discipelen, dat het (juist) goed voor hen zou zijn dat Hij wegging. Joh. 16:7

– *“Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga,*

zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u

zenden.” Jezus zei, dat zij na Zijn Hemelvaart dezelfde dingen en meerdere dingen

dan Hij zouden doen. Joh. 14:12 – *“.... Die in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij*

ook doen en zal meerder doen dan deze, want Ik ga heen tot Mijn Vader”. Hoe kan

dit eigenlijk? Dit kan door de Trooster, de Heilige Geest, Die ons wil vullen en

vervolgens in en vanuit ons wil werken. De term in de Statenvertaling is Trooster. Het

Grieks heeft het in de grondtekst over ‘*Parakletos*’, d.w.z. *“iemand die aan je zijde*

staat om je bij te staan en te helpen”. Hulp in álles, óók in het gebed (Rom. 8:26)!

Wie wedergeboren wordt, leeft nu door Gods Woord en Heilige Geest.

Dit is nog niet

de Geestesdoop. Wie met Gods Geest vervúld wordt, heeft Hem *ín* Zich als de grote

Trooster en Helper. Zo is er een groot verschil tussen het in de hete zomer drinken

van een koud glas water en het nemen van een duik in een zwembad.

Wie wordt
 vervuld met de Heilige Geest ervaart dan ook dat stromen van fris,
 levend water uit
 zijn binnenste vloeien (Joh. 7:38).

Een profetisch beeld van de kracht die Gods Geest aan Gods kinderen
 wil verlenen
 en van Jezus' gebeden voor hen, lezen we in Ex. 14:13-14 en Ex.
 17:8-11.

Toen het ging om de volkomen verlossing uit Egypte, typebeeld van de
 wereld, zei

God tegen Israël, dat Hij Zelf voor het volk zou strijden tegen de vijand,
 tegen farao,

typebeeld van satan. En ja, Hij verloste hen volkomen! God streed voor
 hen. Maar

nádat zij door de Rode Zee waren getrokken (typebeeld van de
 waterdoop) ont-

moetten zij in Rafidim, dat "*rust*" betekent, een nieuwe vijand, Amalek.

Amalek

typeert de oude mens die strijd voert tegen Gods verlostte kinderen. Hij
 wil hun rust

verstoren. De strijd tegen Amalek is een andere strijd dan de strijd tegen
 farao. Toen

zij uit Egypte werden verlost, was het God Die streed. Maar tegen

Amalek, de oude

mens, wil God dat wij zelf strijden. Hoe? Door het geloof in Jezus, de
 grote Verlosser,

Die de Vervuller is met de Heilige Geest.

Maar vergis u niet, want die oude mens wordt aangestuurd en

gedirigeerd door

satan. Hij is de oorsprong van het kwade door zijn rebellie tegen God. Hij
 voert de

duistere machten aan. Mozes typeert Jezus en hij hield de staf van God
 in zijn

handen. Die staf is het beeld van de Heilige Geest. Zolang Mozes op de
 hoogte van

de heuvel God aanbad met de staf in zijn handen, had Israël de
 overhand in de strijd

tegen Amalek en kon zo overwinnen. Ziet u de Hemelvaart en de
 Geestesdoop

getypeerd? Zo ook wij! In eigen kracht falen we, maar door geloof in
 Jezus en door

de kracht van de Heilige Geest overwinnen wij.

De dag dat Jezus stierf (14 Nisan) vieren Joden het Pesach-(Paas)feest. De dag van Zijn Opstanding uit de dood (17 Nisan) is het Feest der Eerstelingen (van de gerstoogst), die aan God worden geofferd. Jezus was de Eerste die uit de dood opstond en geestelijk geoogst werd en aan God aangeboden.

Op de dag van het Feest der Eerstelingen beginnen de Joden ook met het aftellen van de 50 dagen tot het Pinksterfeest. Dit aftellen van de dagen tussen Pasen en Pinksteren wordt in de Joodse godsdienst het tellen van de 'Omer' genoemd. De Omer zijn de garven (schoven) van de oogst (Lev. 23:15). De eerste garf van de oogst moest aan God worden geofferd (Deut. 16:9-10).

In de Joodse godsdienst is het Feest der Eerstelingen pas écht beëindigd als het 50

dagen later overgaat in het Pinksterfeest. Dit is ook oogstfeest van eerstelingen.

Want dan werden twee gedeseemde (gezuurde) broden der eerstelingen als

beweegoffers aan God gebracht (Lev. 23:15-20). De betekenis van zuurdeeg is

zonde. De twee gezuurde broden staan model voor twee verschillende groepen

mensen, nl. Joodse volk en heidenen, die beiden tot God moeten komen en zich

bekeren. Jezus is voor God de eerste Schoof, de Eersteling, van de oogst van een

heel nieuw mensdom van wedergeboren christenen. Jezus werd als Eersteling

opgewekt voor hun rechtvaardigmaking (Rom. 4:25). Jezus is de Eerste van de

eerstelingen. En die eerstelingen dat zijn wij, Zijn hedendaagse discipelen! De grote

zielenoogst komt nog in de Grote Opwekking.

Omdat Pinksteren ook een eerstelingenfeest is, gaf Jezus de discipelen na Zijn Opstanding (dag van het Feest der Eerstelingen) opdracht om in Jeruzalem te blijven, tótdat zij zouden worden aangedaan met kracht van omhoog (Hand. 1:4-5,8; Luk. 24:44-49). Dan zouden zij de Heilige Geest, *de Parakletos*, ontvangen. Die geweldige gebeurtenis vond zoals gezegd plaats op het Pinksterfeest (Hand. 2:1-4).

Daarom kunnen we terecht zeggen, dat het verlossingswerk van Jezus (door Zijn dood en Opstanding) pas voltooid werd, toen Hij de Geest over Zijn discipelen uitgoot op het Pinksterfeest. Toen werd het Nieuwe

Verbond dat Jezus met hen had gesloten op grond van Zijn vergoten Bloed en gebroken Lichaam verzégeld met de Heilige Geest der belofte (Efez. 1:13-14). Toen werden de eerstelingen van de oogst, Zijn discipelen, aan God aangeboden.

Lieve mensen, jongeren, broeders en zusters, de vijftig dagen tussen het Feest der Eerstelingen (Jezus' Opstanding) en het Pinksterfeest werden zeer precies, nauw-gezet en vol verwachting afgeteld. De Joodse traditie schrijft voor, dat het Pinkster-feest door een Jood moet worden verwacht *“zoals men de dagen telt tot de aange-kondigde komst van een geliefde vriend”*. Op deze dezelfde wijze dienen wij ons naar de Geestesdoop uit te strekken. Want dan ontmoetten wij een lang verwachte, zeer geliefde Vriend.

Moge Jezus u en mij overvloedig zegenen en vervullen met Zijn Geest.
Amen.