

Broeders en zusters, alle kijkers, vrienden en kennissen, nogmaals van harte welkom in deze dienst. We hebben net Hemelvaartsdag gevierd en herdacht dat de Heer Jezus ten hemel was opgevaren. Volgende week is het Pinksteren. Wat is nou Pinksteren, wat weet men nou van Pinksteren? Een zekere dominee Marko ging de straat op en vroeg het aan de mensen, geen één kon zeggen wat Pinksteren inhield. De meeste antwoorden waren van 'ik weet het niet', de ene zei, het heeft iets met hemelvaart te maken en weer een ander zei: Kerstfeest weet ik wel, maar Pinksteren? En nog 1 zei: Dan komt Jezus terug, toch? Een extra vrije dag, naar Pinkpop, door de crisis is Pinkpop gecancelled en vakantie gaat nu ook moeilijk.

Als u wil weten wat Pinksteren is, zapt u dan niet naar een andere video, maar blijf kijken. We gaan in het kort bekijken wat Pinksteren inhoudt.

De Joden vieren Pinksteren en de Christenen vieren Pinksteren, hoe komen de 2 feesten bij elkaar?

Allereerst moeten we de geschiedenis induiken van het volk van Israël.

Het Pinksterfeest is een instelling van God, het volk van Israël was eerst in Egypte, daar moest het volk slavenarbeid doen. Maar de Heer God heeft hen bevrijd, daar begon men Pesach te vieren door het bloed van een lam aan hun deurpost te bestrijken. Alle eerstgeborenen in Egypte werden gedood, behalve zij wiens deurpost met bloed was. Zo verliet het volk van Israël het land Egypte en na een woestijntocht met allerlei wonderlijke gebeurtenissen, kwamen ze aan bij de berg Sinai. Daar sloegen ze hun kamp op en Mozes werd opgedragen door God om de berg op te gaan. Daar op de bergtop sprak de Heer God met Mozes, hij bleef daar 40 dagen en God gaf hem allerlei instellingen en geboden voor het volk.

In Exodus 34 vinden we de instelling van het Joodse/Hebreeuwse Pinksterfeest, die God aan Mozes heeft gezegd, terwijl hij op de berg was.

**Ex. 34: 22 HVS**

*Ook moet u voor uzelf het Wekenfeest houden, dat is het feest bij de eerste vruchten van de tarweoogst; en ook het Feest van de inzameling, bij de jaarwisseling.*

7 weken na Pesach, Pasen wordt het wekenfeest of oogstfeest gehouden, waarbij de tarweoogst begint. Tijdens dit feest wordt ook gevierd het ontvangen van de Thora (de wet) op de berg Sinai. De laatste 2000 jaar werd het meer het feest van het ontvangen van de Thora. Dan werd de boekrol dichtbij het hart gehouden en in blijdschap werd er gedanst, kinderen hadden een kleinere boekrol en andere mensen volgden hen al dansende. Dus het wekenfeest wordt ook wel het oogstfeest of Thorafeest genoemd.

Mozes 40 dagen was op de berg Sinai, daar kreeg hij de opdracht van het wekenfeest en niet lang daarna schreef de Heer God de 10 geboden op de 2 stenen tafels (de wet).

**Lev. 23:**

*15 U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn.*

*16 Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden.*

Dus 50 dagen na Pesach, 50 dagen na Pasen, dat is 7 x 7 weken = 49 en dan op de volgende dag, de 50e dag moest het wekenfeest gehouden worden, dan werd ook gevierd dat de Thora

ontvangen werd. En tijdens het feest werd dan Psalm 67 voorgelezen over de zegen van God. Het bijzondere is dat Psalm 67 in het Hebreeuws uit 7 verzen bestaat en 49 woorden. Dat is het Pinksterfeest zoals de Hebreeën, de Joden die vieren op de 50e dag na Pasen.

Er zijn veel overeenkomsten met het Christelijke Pinksterfeest, allereerst betekent Pinksteren 50, dat komt van het Grieks, Pentacosta dat vijftig betekent.

Het begint eerst met het kruis van Jezus, Hij werd aan het kruis gehangen en was het Paaslam dat geslacht werd. Hij heeft Zijn bloed gegeven tot vergeving van onze zonden en was gestorven. Maar op de zondag, op de 3e dag op Pesach, Pasen, was Hij opgestaan uit de dood en had Zich 40 dagen lang aan velen laten zien. Aan Zijn discipelen heeft Hij beloofd, dat nadat Hij terug zou gaan naar de hemel Hij een andere Trooster zou geven, nl. de Heilige Geest. En toen de Heer Jezus daadwerkelijk naar de hemel was gegaan, kwamen de discipelen in de opperzaal en daar vertrouwden ze op de belofte van hun Meester, dat Hij de Heilige Geest zou geven en ze baden 10 dagen lang, continu. Dat is ook de reden dat we kettinggebeden hebben, van Hemelvaart tot Pinksteren, 10 dagen achter elkaar. Sommige kerken houden 10-daagse bidstonden.

En na die 10 dagen, dat is dan op exact op de 50e dag na Pasen gebeurde het wat de Heer Jezus beloofd heeft: het Pinksterfeest.

De uitstorting van de Heilige Geest Hand. 2:

*1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.*

*2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.*

*3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.*

*4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.*

Dat was op de 1e Pinksterdag, een ware Pinksterfeest, de Heilige Geest kwam in hen en ze begonnen in andere talen te spreken. Oh ik hoop dat we zo'n ouderwetse Pinksterfeest zullen meemaken.

Er zijn nog meer overeenkomsten, De Heere Jezus zegt: Ik ben het Brood des Levens, ik ben het Manna Dat uit de hemel is neergedaald. Tarwe, gerst is het beeld van het Woord van God.

Toen Mozes de opdracht kreeg om het wekenfeest te vieren, was er een aardbeving op de berg en er brandde vuur op de berg. Op de 1e Pinksterdag toen de Heilige Geest kwam was er door die harde windvlaag net een aardbeving, een grote beweging bij de discipelen en het volk dat in Jeruzalem was. En het vuur van de Heilige Geest werd gezien, het zat op een ieder van hen.

Er is wel een groot verschil, toen Mozes op de berg was, mocht het volk van Israël de berg niet aanraken en het volk was bang voor de stem van God, ze waren bang voor de aardbeving en het vuur.

Mozes had de 10 geboden ontvangen, de wet op stenen tafels, tabletten, maar het volk kon de wet in de daaropvolgende eeuwen niet houden en niet gehoorzamen.

Maar op de 1e Pinksterdag was het een compleet andere situatie, de Heer Jezus heeft door Zijn dood de verzoening gedaan tussen God en de mensen en toen en nu is het zo dat de Heer God dichterbij de mensen wil zijn en in de mensen wil wonen door de Heilige Geest. De discipelen waren super blij.

Met Zijn verzoening kwam Hij met een nieuw verbond.

### **Hebr. 8: basisbijbel:**

*10 Maar het nieuwe verbond dat Ik later zal sluiten, zal anders zijn: Ik zal mijn wet niet meer in steen, maar in hun binnenste schrijven, in hun hart en in hun verstand.*

Het Woord van God, de wet wordt niet meer op steen geschreven, maar in de harten van de mensen. 3 jaren hebben de discipelen het Woord van God van de Heere Jezus ontvangen en kwam in hun hart. Dat kan ook bij ons gebeuren, als we de boodschap horen, als je de bijbel leest en je geraakt wordt door het Woord, dan wordt die boodschap in je hart gegrift, geschreven. Die boodschap zul je nooit meer vergeten.

Als het Woord in je hart wordt geschreven, wil je niets liever dan Zijn Woord te gehoorzamen.

Elke keer dat je de boodschap hoort, word je gereinigd.

### **Ik heb huiswerk voor u, als u wil, mag u thuis lezen:**

**EZECHIEL 36: 25 - 28**, ik ben benieuwd naar uw reactie, u kunt mailen naar het mailadres, dat aan het eind van deze dienst wordt getoond.

*25 Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen.*

*U bent rein door het Woord dat Ik tot u gesproken wordt. badwater vh woord van God.*

*26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.*

*27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.*

*28 U zult wonen in het land dat Ik uw vaders gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ik zal een God voor u zijn.*

In Johannes 14 leerde de Heere Jezus Zijn discipelen hoe het Woord en de Geest bij elkaar komen, dat is als we Zijn Woord liefhebben, dat het ahw in ons hart geschreven wordt:

### **Joh. 14**

*15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.*

*16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid,*

*23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.*

Als we de Heere Jezus liefhebben, dan bewaren we Zijn Woord, en net zoals een baby snakt naar melk, zo verlangt elk wedergeboren kind van God naar het Woord van God. Als we ons hart vullen met het Woord van God, is dat zeer aangenaam in de ogen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Zij zullen dan in ons wonen. Dat is de belofte.

Lieve mensen, vrienden, Als we dit voor de 1e keer horen is het veel informatie, dat moet u het eerst verwerken. Maar is de Trooster, de Heilige Geest voor iedereen weggelegd?

In de toespraak van Petrus in Handelingen 2 werd het boek Joël aangehaald dat de Heilige Geest uitgestort zal worden op alle vlees, op jongeren en op ouderen. Het is een genade, het is een gift, het is geloven dat je het zult ontvangen, als je Zijn Woord in je hart hebt.

Met Pasen en Pinksteren is het altijd erg druk in Jeruzalem, de Joden vieren dan feest, veel buitenlandse Joden komen dan ook naar Jeruzalem.

Dat was ook toen op de 1e uitstorting van de Heilige Geest, alle 120 discipelen werden vervuld en ze maakten God groot in vreemde talen. De Joden van het buitenland waren verbaasd dat ze die Galileeërs hun taal spraken, ze waren ongeletterd, laat staan dat ze buitenlands konden spreken. Sommigen bespotten hen en zeiden dat ze teveel wijn hadden gedronken, maar het was pas 9 uur in de ochtend.

De uiting van de Heilige Geest die via de discipelen in vreemde talen sprak, trok hun aandacht. Petrus stond op en hield een toespraak en zei dat zij, de Joden, de Heer Jezus gedood hadden aan het kruis. Maar dat lag in het raadsplan van God, want wie de Naam van de Heer Jezus zou aanroepen, zou gered worden. De Heere Jezus was opgestaan na de dood, ten hemel gevaren en heeft de Heilige Geest uitgestort en dat was wat ze hoorden in de vreemde talen.

En toen ze dat hoorden, werden ze diep in het hart geraakt, de boodschap, het Woord drong diep in hun hart, het Woord werd in hun hart gegrift, geschreven. En ze werden overtuigd van hun zonden en ongerechtigheden en ze vroegen aan Petrus: Wat moeten we doen?

En Petrus antwoordde: Bekeer u en laat u dopen in de Naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Het is voor de Joden en voor iedereen die heel ver weg woont en dat bent u en dat zijn wij. Volgende week is het Pinksteren, we bereiden ons nu voor.

Wilt u de gave en kracht van de Heilige Geest ontvangen? We hoeven niet te wachten tot Pinksteren, het kan nu gebeuren. Geloof dan in de Heere Jezus Christus, laat de boodschap, het Woord van God, de wet in uw hart geschreven worden, dan zal de Heilige Geest in uw komen, dan zult u een waar Pinksterfeest meemaken, ervaren, genieten. Want dan is Pinksteren een feest van blijdschap en vrijheid.

Gods zegen!