

Zondag 21-06-2020 Vaderdag en Engelen

Goedemorgen lieve mensen, fijn dat u weer kijkt, jongeren, goed dat jullie meekijken, alle aanwezigen, fijn dat u er bent. Vandaag is het vaderdag, ik heb een tekst en een kort woord over vaderdag, daarna een bijzondere boodschap over engelen.

Vaders, bent u vanmorgen verwend, hebt u croissantjes op bed gekregen en kadootjes ontvangen van uw kinderen of tekeningetjes van de kleintjes? Ik heb een tekst voor alle vaders, maar ook voor alle kinderen.

1 Joh. 2: 13

Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u de Vader kent.

Hier schrijft de apostel Johannes aan alle vaders, dat alle vaders de Heere God kennen, Die er al vanaf het begin geweest is. Vanaf de eeuwigheid, de Heere God was er altijd al geweest, Hij is de schepper van de mensen, de schepper van de vaders. Hij heeft de mensen het vermogen gegeven om zich te genereren, zich voort te planten. Bij elke schepping zien we de hand van God, vaders, wees trots op uw kinderen en wees zuinig op uw kinderen.

Maar andersom geldt dat natuurlijk ook.

Vaderdag werd geïntroduceerd in 1909 door een zekere mevrouw Sonora Dodd, waarbij ze haar vader wilde eren. Hij had gevochten in de Amerikaanse burgeroorlog, bij de geboorte van hun 6^e kind stierf zijn vrouw en was hij weduwnaar geworden. Daarna voedde hij zijn kinderen alleen op. Zijn dochter wilde hem eren door vaderdag te vieren en dat idee werd geïnspireerd door moederdag, die een jaar daarvoor voor het eerst werd gevierd.

Maar vaderdag wordt in de wereld op verschillende dagen gehouden, de meeste zoals in Nederland op de 3^e zondag van juni, in België wordt het op de 2^e zondag van juni gevierd en in sommige landen op de 1^e zondag juni. Vaderdag wordt zelfs ook in andere maanden gevierd: maart augustus, september, oktober, als er in Nederland op 5 december Sinterklaas wordt gevierd, is er vaderdag in Thailand.

Als een vader veel op reis gaat en naar die andere landen gaat, dan kan hij meerdere keren in het zonnetje gezet worden.

Maar ik vind dat ons buurland Duitsland vaderdag op een bijzondere dag viert, dat is namelijk op Hemelvaartsdag. Omdat de Heere Jezus terugging naar Zijn Vader op Hemelvaartsdag. Ik vind dat wel bijzonder, eigenlijk zouden wij als kinderen altijd in de verwachting moeten zijn, dat we naar onze Vader in de hemel gaan.

Ik schrijf u, kinderen, omdat u de Vader kent.

Aan het eind van 1 Joh 2: 13 gaat het niet alleen om vaders, maar dat geldt voor ons allemaal, voor alle kinderen van God. Laten we onze aardse vaders in het zonnetje zetten, maar laten we vandaag Vaderdag vieren met een hoofdletter. Dat we mogen vieren, dat de Heere Jezus naar de hemel is gegaan naar Zijn Vader en ook om woningen voor ons te maken, zodat wij ook tot Zijn Vader mogen komen. Dat was één van de 1^e taken en doelen van de Heere Jezus op aarde om de mensen, om ons terug te brengen tot God de Vader. Dat was een boodschap voor vaders en voor alle kinderen van God.

Ik wil verder met u kijken naar **engelen**, er is veel te zeggen over engelen, maar ik wil maar een aantal dingen bekijken wat het Woord van God over engelen zegt.

Engelen worden vaak zowel in het Oude als in het Nieuwe testament genoemd.

Allereerst betekent engel boodschapper, engelen brengen de boodschap van God door aan mensen, denkt u maar aan de engel Gabriël die de komst en de geboorte van de Heere Jezus persoonlijk doorgaf aan Maria.

Hebr. 1:

14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?

Engelen zijn dienende geesten en kunnen overal ingezet worden. Ze kunnen ingezet worden om mensen te beschermen, een engel beschermde Daniël in de leeuwenkuil, dat hij niet gedood werd.

Ze kunnen ingezet worden voor bevrijding, een engel bevrijdde Petrus uit de gevangenis en een andere keer bevrijdde een engel de apostelen die in de gevangenis waren gezet.

Engelen zijn ook uitvoerders van Gods oordelen, voor de uittocht van Egypte werden alle eerstgeboren van Egypte gedood door een engel.

Er zijn ook engelen die machtige strijders zijn, toen Jozua voor de inname van Kanaän bij Jericho was, kwam hij een engel tegen en de engel zei dat hij een bevelhebber was van het hemelse leger van God. De engelen streden voor het volk van Israël.

Vorige week hebben we gehoord over de lockdown van Jeruzalem, de stad werd belegerd door het leger van Assyrië. Dit gebeurde er na het gebed van koning Hizkia die de Heere God om hulp vroeg:

2 Kon. 19:

35 Het gebeurde in diezelfde nacht dat de engel van de HEERE ten strijde trok en in het leger van Assyrië honderdvijfentachtigduizend man neersloeg. Toen men de volgende morgen vroeg opstond, zie, het waren allemaal dode lichamen.

Eén engel versloeg 185.000 soldaten, zo machtig is een engel die toegerust is om te strijden hier op aarde. Maar er is ook een ander strijdtoneel. In de hemelse gewesten wordt er al eeuwen strijd gevoerd tussen goed en kwaad, tussen de engelen van God en de gevallen engelen, dat zijn de machten der lucht.

Bij een boodschap, bij een opening van het Woord vanuit de troon van God kunnen engelen tegengehouden worden dat de boodschap niet aankomt, maar de Heer is Overwinnaar, de boodschap komt altijd aan.

Leest u hierover in *Daniel 10*

13 De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië.

Hebr. 1:

14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?

Engelen zijn dienende geesten en ze worden uitgezonden ten dienste van hen die gered zijn, dus zij die geloven in God, dat zijn de kinderen van God. Dat zijn wij. In Mattheüs staat zelfs dat de engelen van kinderen altijd het aangezicht van God zien, dat we de kinderen niet zullen verachten. De engelen worden gestuurd, uitgezonden om ons te helpen en te beschermen. Vaak is het dat wij het zelf niet merken, maar met kleine dingen worden we geholpen. Soms komt het voor dat er wel iets groots gebeurt, waar je geen verklaring voor hebt, dan alleen dat een engel je geholpen heeft.

Psalm 91

11 Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.

De Heere God geeft de opdracht aan de engelen om ons te beschermen overal waar we naar toe zullen gaan. Daarom is het niet overbodig om altijd te bidden voordat je op weg gaat, dat de Heere God je zal beschermen. Hij zal ons bewaren, beschermen op al onze wegen, ook op de snelwegen.

Een aantal jaren geleden reed ik ter hoogte van Utrecht op de A12 aan de linkerkant op weg naar Bodegraven, het was druk en ik reed 120 km per uur. Een paar honderd meter voor mij zag ik wat remlichten oplichten, dus haalde ik mijn voet van het gaspedaal. Plotseling zag ik een aantal auto's voor mij witte lichten, die auto was gedraaid en direct daarop traptten alle auto's voor mij op de rem. Links was de vangrail, naast mij een grote vrachtwagen, ik kon niet meer remmen, ik zou tegen de auto voor mij botsen. Ik deed mijn ogen dicht en ik schreeuwde: Jezus! Ik gaf een ruk aan het stuur, deed mijn ogen weer open en was op de middelste rijbaan terechtgekomen. Wat bleek nou, die grote vrachtwagen was ook naar rechts afgeweken. En links van mij was een zware kettingbotsing, veel auto's waren tegen elkaar geknald. Met trillende handen aan het stuur haalde ik die stilstaande auto's in. Ik kon de Heer alleen maar danken dat Hij mij behoed had voor een zwaar ongeluk. En als ik daaraan terugdenk, dan kan het niet anders dat een engel ingegrepen had, dat hij die vrachtwagen naar rechts heeft geduwd, zodat de weg voor mij vrij was. *De engelen worden gestuurd om ons te beschermen.*

Een aantal jaren later, het was 2^e kerstdag, we reden terug naar huis van de kerstviering met de familie in Leersum. Ook op de A12 en nu terug richting Arnhem, het was rustig. Bij Veenendaal zagen we mensen zwaaien vanaf een brug, even terugzwaaien, bij Ede zag ik op de brug/viaduct ook andere mensen. Ik reed aan de linkerkant van de snelweg, ongeveer 120 km per uur en ik haalde een andere auto in.

We reden onder de brug door bij Ede, het leek net of iemand op de brug een gooierende beweging deed. Plotseling voelden we een enorme knal, de hele auto schudde, Priscilla riep: 'Heer, onder Uw bloed'. Het was een stuk ijs, die van de brug afkwam of naar beneden werd gegooid. Het kwam op de rechterkoplamp terecht en spatte uiteen tegen onze voorruit. Het leek wel een terroristische aanslag. Ik kon niet naar links of naar rechts, ik reed langzamer en belde direct 112 dat er mensen vanuit de brug ijs naar beneden gooiden. Later had ik nog aangifte gedaan. Ik parkeerde bij een tankstation, ik had een enorme deuk en beschadiging verwacht, maar ik kon niets vinden. De Heer heeft Zijn engel weer uitgezonden om ons te beschermen, als dat ijs op onze voorruit ingeslagen had, weet ik niet of we het overleefd hebben. Later heb ik op internet gezocht of er dergelijke ongelukken zijn geweest. Het is onvoorstelbaar, maar er zijn mensen die ijs van de brug afgooien, stenen, stoeptegels en bakstenen. Die kwamen door de voorruit van auto's, de meeste mensen hebben het er niet levend vanaf gebracht.

De week daarop ging ik wel voor alle zekerheid naar de garage om de auto na te laten kijken. Een mistlamp was verdwenen, de motorkap was een beetje geknakt en het embleempje van de Toyota was er niet meer. Dat kon eigenlijk niet, want die was van beneden vastgeschroefd. Dit moest wel een enorme klap zijn geweest. Hij vroeg wat er gebeurd was en zei dat we een groot ongeluk gehad moesten hebben en dat we heel veel geluk hadden. Een paar weken later constateerde ik dat er ook een barst in de voorruit was.

Door engelen zal Hij ons bewaren op al onze wegen, waar we ook naar toe gaan.

Psalm 34: 8

De engel van de HEERE legt zich cheth rondom hen die Hem vrezen, en redt hen.

Engelen waken over ons en als een leger, als een kordon is een engel of engelen om ons heen. Dat zien we niet, maar als er iets gebeurt, dat beseffen we het wel. De 8^e letter van het

Hebreeuwse alfabeth wordt hier niet zomaar geplaatst, de letter **cheth** betekent kader of omheining. De Heere God, het Woord van God is minutieus, heel precies, alles klopt. Een engel vormt een kader, een omheining om ons heen. cheth = kader, omheining

We waren in Indonesië op vakantie en maakten een tour van de ene stad naar de andere stad. We waren met 7 personen, Fam. Schmahl, de moeder van Lydia, tante Mary, fam Hanoch en wij tweeën. We reden onderweg en stopten voor een vrachtwagen die rechtsaf moest. Het was onze beurt om achterin te zitten, samen met tante Mary, we zaten daar redelijk lang te wachten. En opeens voelden aan onze rug dat er iets zachts tegen de auto aankwam, brk. Maar we keken naar achter en we zagen een enorme ravage, er was een kettingbotsing. Wij werden geraakt door een personenauto, die weer geraakt werd door een andere auto, van die auto bleef niets meer heel, want die werd hard door een bus geraakt en die bus werd door een andere bus vol geraakt, die bus kwam vanuit de bergen en vanuit een bocht en kon niet meer remmen. Het was een ravage en ons busje, de achterbumper lag half op de grond, dus moest die ook een enorme knal gehad hebben. En we hebben nauwelijks iets gevoeld!! We werden bespaard van het krijgen van een whiplash.

Later op die dag vertelde br. Eugène Hanoch ons dat hij die nacht een droom kreeg, hij had het wel die ochtend aan zijn vrouw verteld, maar niet aan ons. Hij zei dat hij droomde dat we met zijn zevenen waren en engelen waren om ons heen en deden hun armen om ons heen als een omheining.

Dat was de bewaring door de engelen, die zich om ons heen hadden gelegerd, als een omheining. Meestal worden ze niet gezien, maar we danken de Heer dat Hij in een droom heeft laten zien, dat engelen ons omringden om ons te beschermen.



Wat doen engelen nog meer, als taak hebben ze om God en de Heere Jezus te aanbidden, miljoenen engelen aanbidden God de Allerhoogste en het Lam van God, de Heere Jezus Christus.

Hebr. 1

6 En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in de wereld brengt, zegt Hij: En laten alle engelen van God Hem aanbidden. Ook in het boek openbaringen kunnen we dat lezen.

Engelen zijn bijzondere, machtige wezens door God geschapen om ons te helpen, om ons te beschermen. En de aanwezigheid van engelen betekent de aanwezigheid van God, engelen zijn vertegenwoordigers van God.

Een zekere dominee Buck vroeg aan de Heer om zijn ogen te open om te zien wat er in de kerk was, zijn ogen werden geopend en hij zag dat de kerk van het plafond tot vloer helemaal gevuld was met engelen tijdens de eredienst.

We hebben ook de genade dat wijlen tante Noll engelen zag als het zangkoor zong. Dan waren er engelen tussen elk zangkoorlid. En soms wisten we dat we als zangkoor er naast zongen of het ging verkeerd, maar dan kregen we een onverwachte reactie van de gemeente, dat we zo ontzettend mooi hadden gezongen. Dat was denk ik door toedoen van de engelen die meezongen.

Engelen werden ook gezien als het jongerenkoor zong of een groepskoor. Dat betekent dat God aanwezig is.

Tijdens een bijbelstudie over de Heilige Geest werd een grote engel met ingetrokken vleugels gezien achter de spreker, een engel is ook het beeld van de Heilige Geest.

De daaropvolgende avond werd er gesproken over de zalving van de Heilige Geest, dezelfde engel werd weer gezien en hij spreidde zijn vleugels en de uiteinden van de vleugels raakten de muren aan weerszijden, zo groot waren de vleugels, 20m. En onder die vleugels was de spreker, het complete zangkoor en het orkest, we voelden ons klein, maar wel gezegend. God Vader wijst ons naar Zijn Zoon Jezus, de Heilige Geest wijzen ons naar Jezus, de engelen wijzen ons naar de Heere Jezus. Wilt u ook die bescherming van engelen en het eeuwige leven? Neemt u vandaag de Heere Jezus aan als uw Redder en Verlosser.

De Heere zegene u met deze boodschap, als een bemoediging in deze tijd. Hij zendt Zijn engelen uit om ons te beschermen als een omheining, ook tijdens deze crisis zendt de Heer zijn engelen. Roep Hem aan ten dage der benauwdheid en Hij zal je uitredden. Bidt elke morgen om bescherming en Hij zal onze gebeden verhoren. U heeft allemaal een engel als bewaarengel, kinderen, jullie worden beschermd door engelen, jongeren de engelen gaan met jullie mee, ouderen: God stuurt Zijn engelen dat u niet bang hoeft te zijn.

Vaders: ook vandaag krijgen jullie de bescherming van engelen. Kinderen van God, jullie hebben allemaal een engel, een guardian angel. De Heere zegene u.